



**Biblioteket i Älvsbyn med vår Forskarhörna och Forskargrotta. Öppet Hus måndagar 15.00-18.30. OBS. Bara måndagar!**



### Forskarhörnan har nya öppettider.

Nu är vi på plats igen i Forskarhörnan med de nya öppettiderna, måndagar 15.00-18.30. Det har kommit en hel del folk till hörnan och vi hinner hjälpa de som behöver våra tjänster. Väldigt roligt tycker vi i styrelsen! Kaffebryggaren står på och alla ser ut att trivas i sorlet. Kurs och cirkelverksamheten är också igång, just nu jobbar Nyforsgruppen varje måndag mellan 13.30 och 15.00 och snart startar vi en kurs i Disgen 8.2d. Det blir nog den sista Disgenkursen på nuvarande program. Snart kommer det ut en ny programversion som heter Disgen 2016. Den finns faktiskt att köpa till reducerat pris redan nu men det är en förhandsversion det handlar om då.

Vi undrar om det finns några förslag på program eller DVD som ni saknar och skulle vilja att föreningen köper in. Det finns ju så många typer av register mm så vi hinner nog inte se allt. Men kom gärna med förslag. Det kan gälla böcker också för den delen.

Den 20-21 augusti är det Släktforskardagarna i Umeå. Vi har fått förfrågan om deltagande från föreningens sida och kommer träffa övriga forskarföreningar i fyrkanten för nåt gemensamt beslut. För övrigt hoppas jag att riktigt många norrbottningar besöker denna tillställning då det nästan alltid ligger i södra delen av Sverige med långa resor som följd.

Kanske skulle vi höra efter med er medlemmar om det finns intresse för en gemensam bussresa tex den 20 aug. för att besöka mässan.

I år blir det 10 år sen Älvsbyns Forskarförening bildades. Det tänker vi fira med bl a en träff för medlemmarna och allmänheten. Troligen blir den under vecka 39, till hösten.

Vi syns/ Carin



### Innehåll:

sidan

Från red. ....	2
Telefonlista, styrelsen .....	2
Cirklar/kurser, försäljning .....	3
Jag - en släktforskare .....	4
Ungkarls visa .....	5
Husavan, skolvägen .....	6-7
Anders Sandströms utredning om Visträsk historia del 3 .....	8-9
Två ”skrönor”, Agnar Grönlund ..	9
Sjalen, Hortlund .....	10-12
Sveriges Släktforskarförbund .....	13
Klipp om Bengt Bergman .....	14-15
Carl Andreas Wiksten .....	16-18
Gamla fotografier .....	19-21
Bilder och efterlysningar .....	18-20
Motocross, Jan Öberg .....	21

**Nya öppettider  
i Forskarhörnan**

Måndagar 15.00-18.30

**Välkommen!**

[www.alsbyforskarna.se](http://www.alsbyforskarna.se)



**ÄLVSBYNS**  
forskarförening

## Från red.

Hej mina forskarvänner.

Börjar nu med att hoppas på ett Gott Nytt Forskarår. Slutet på det gamla blev väl inte det jag planerat för egen del. Men det ska väl inte alltid gå bra? Känns i alla fall bättre nu. Men andra tråkiga händelser inträffade också i slutet på året.

I slutet på november ringde Bengt Bergman från Eskilstuna till mej och fråga om jag ville ha bidrag till Byabladet, jag blev glad både att få höra hans röst och tacksam var jag över bidrag till Byabladet. Några dar efteråt blev jag uppringd av en polisman som undra om och hur jag kände Bengt? Han var väldigt förtegen upplyste bara att Bengt fanns inte mer och en brottsutredning var igångsatt. De gick igenom hans telefonlista för att kolla, jag fanns ju där och han frågade en hel del om hur jag kände honom osv. Efter koll i Aftonbladet fick vi kännedom om det hemska som skett. Bengt hade blivit överfallen och misshandlad så grovt att han senare avled. Man får rysningar varje gång man tänker på det..... Hur kan nån vara så oerhört grym mot en äldre människa, eller överhuvudtaget mot en annan människa???? Vad är det för värld vi lever i??

Jag har kollat i Eskilstuna-kuriren via nätet och fått tidnings artiklar från Runar H. som också bor i Eskilstuna. I TV-programmet har Leif GV Persson också tagit upp fallet. I slutet på tidningen, sidorna 14-15 har jag samlat och kopierat en del urklipp för dem som är intresserade och inte läst det tidigare. Ännu verkar de inte fått tag på någon misstänkt. Bengt har från det föreningen startade försett oss med mycket material. Till boken "Byar i södra Älvsbyn" bidrog han med uppgifter och foton till hans fars hemby Högheden. Så har vi fått glädjas åt hans kåserier m m. När han ringde berätta han att han höll på med sitt livs historia, det var delar av det som han skickat. Jag kommer att sätta in det i kommande Byablad. I ett PS har han skrivit följande: **PS det är fritt fram att skriva ut och/ eller kopiera denna CD men ange ursprunget.** (Tydligen har han dokumenten på en CD). Bengt var ju otroligt bra på att skriva. Berättelserna som han skickat kommer i följande nummer av Byabladet.

**Jag vill så gärna ha synpunkter på innehållet i vår medlemstidning samt bidrag till bladet.**

**Kom ihåg den är till för er medlemmar!!**

**En glädjande upplysning:**

### Styrelsens sammansättning före årsmötet år 2016:

<b>Ordf.</b> Carin Blom	Tel: 0929- 559 20
<b>Vice ordf.</b> Åke Engman	Tel: 070-604 24 90
<b>Kassör.</b> Catharina Berggren	Tel: 0929- 122 74
<b>Skr.</b> Inger Torgersson	Tel: 0929- 559 53
<b>Ledam.</b> Britt Norman	Tel: 0929- 559 69
<b>Ledam.</b> Ann-Sofie Öberg	Tel: 0929- 551 42
<b>Ledam.</b> Roland Sundberg	Tel: 0929- 128 78

<b>Ers.</b> Tomas Granström	Tel: 0929- 128 22
<b>Ers.</b> Håkan Nygren	Tel: 0929- 200 14
<b>Ers.</b> Gun Jonsson	Tel: 070-320 77 56
<b>Ers.</b> Monica Jonsson	Tel: 070-221 02 94
<b>Ers.</b> Kerstin Strömngren	Tel: 0929- 102 50

<b>Revisor.</b> Runo Bergqvist	Tel: 0929-108 94
<b>Rev.ers.</b> Bo Öhlund	Tel: 0929-554 40

<b>Valberedning:</b>	
Dick Öhman	Tel: 0929-211 48
Helena Stenberg	Tel: 0929- 610 31
Lena Jonsson	Tel: 0929- 558 90

**Föreningen Dis-Nord  
kommer att förlägga sitt  
årsmöte till Älvsbyn.  
Det blir lördagen den 9  
april på Polar hotell,  
tiden kommer att meddelas  
senare.**

*Vi hörs*

*Gun*

**E-post: [gunjons@telia.com](mailto:gunjons@telia.com)  
Tel: 070 320 77 56**

## Cirklar/Kurser.

Forskarföreningen anordnar cirklar/kurser i släktforskning i samarbete med ABF. Du kan anmäla ditt intresse för kommande cirklar/kurser på anmälningslistor i Forskarhörnan, hos ABF Norr eller direkt till ordföranden Carin Blom på e-post [cablo@telia.com](mailto:cablo@telia.com) eller telefon: 0929- 559 20

### Disgenkurs för nybörjare

Sex veckor med början den 23 februari  
Tisdagar kl 18-21 alternativt annan tid om alla deltagare vill det.  
Kostnad: 750 kr. Kurslitteratur ingår  
Antal deltagare: max 6 st.

Kursledare: Carin Blom och Inger Torgersson

Plats: I Forskarhörnan på Biblioteket

Krav: Du behöver Disgenprogrammet 8.2d installerat på din bärbara dator som du tar med.

Har du önskemål om kurser så kontakta [cablo@telia.com](mailto:cablo@telia.com)



### Inventering av gravstenar fortskrider.

Gruppen som jobbar med att dokumentera ska nu börja med skogskyrkogården samt den högra delen av nya kyrkogården, den del som återstår. De har tillsammans lagt in över 6 000 namn på nya och gamla kyrkogården.

**Gå in och kolla på länken här nedan:**

<http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php>

### Försäljning:

Bilden här bredvid är ej från Älvsby kyrkogård.



### Gamla hantverk i Älvsbybygden I och II samt Älvsby Kyrkstad

PDF-filer av tre häften om Älvsbybygden som inte finns i nytryck längre. Ursprungligen utgiven av Älvsby Hembygdsförening samt Kyrkstadgruppen, mellan 1996-1999. Barberare & Herrfrisörer, Barmorskor, Damfrisörer, Murare, Skomakare, Smeder, Sotare, Stenarbetare, Sömmerskor, Urmakare, Bagare, Båtbyggare, Glasmästare, Kopparslagare, Målare, Skräddare, Slaktare, Snickare och Vulkare.

Verksamma under 1900-talet.

PDF-filerna ligger på ett USB-minne.

Priset är 200 kr och för postförsändelse tillkommer 20 kr i porto.

Beställ via e-post [gunjons@telia.com](mailto:gunjons@telia.com) eller tel 070-320 77 56



### Dödsannonser och Inbjudningar till Begravningar

Vår senaste utgåva av kopierade Dödsannonser och Inbjudningar till begravingar fram till 1970, insamlade från privatpersoner. Mappen innehåller 2469 dokument, varav ca 385 inbjudningar till begravingar och resten dödsannonser på avlidna Älvsbybor. Den äldsta annonsen är från 1881.

Annonserna ligger på ett USB-minne.

Priset är 200 kr och för postförsändelse tillkommer 20 kr i porto.

Beställ via e-post [britt.norman@telia.com](mailto:britt.norman@telia.com) eller [fia.oberg@alvsbyn.com](mailto:fia.oberg@alvsbyn.com)

### Byar i södra Älvsbyn

Älvsbyns Forskarförenings bok om Byar i södra Älvsbyn. Historik över byarna Nygård, Höggheden, Nydal, Bränna, Småträsk, Tvärsel, Snårbäcksliden och Kålsberg. Utgiven 2011. Priset är 300 kr och för postförsändelse tillkommer 60 kr i porto.

Beställ via e-post [gunjons@telia.com](mailto:gunjons@telia.com) eller tel: 070-320 77 56.



## Jag - en släktforskare

Att hitta sina rötter, veta vem man är, och ibland kanske veta varför, man är som man är? tror jag varje människa är mer eller mindre nyfiken på. Personlighet, intressen, särdrag.... listan kan göras lång.

Alla program om kändisar som ”släktforskat” har också gjort sitt.

Jag har länge varit nyfiken på min släkt, både mammas och pappas. Visserligen vet jag ju lite grann, men hur alla släktingar hänger ihop, och hur de levde? har jag grunnat över lite nu och då. Var har t.ex. jaktintresset kommit ifrån, och har det alltid funnits där? Har någon haft yrkesmässig relation till jakten? Finns det något samiskt påbrå någonstans?

Mitt intresse för sjöfart, var kommer det ifrån? Jag tror inte att det bara var en tillfällighet, det att jag tänkte på alla cylindrar, när jag läste historien om Titanic i engelskaboken i sjunde klass.

När jag väl bestämde mig för att börja klättra i släkträdets, insåg jag rätt snabbt att det gäller att hitta ett system som underlättar att sortera och spara alla uppgifter man hittar. Jag lärde mig också att man måste dubbelkolla och ibland trippelkolla alla fakta och data med kyrkböcker och andra tillförlitliga källor. Jag märkte också att tiden bara rinner iväg, när man söker efter någon person eller födelseplats eller liknande. ”Hips vips” kan 5-7 timmar vara förbrukade, och man har inte märkt det.

Det som är så spännande och intressant, när man sitter mitt uppe i letandet av vissa data, är att ibland får man leka detektiv, och/eller vara en form av ”skrifttolkare”. Många gånger händer det att skrivstilen i kyrkböcker eller protokoll är svår att läsa eller tyda. Var det så att någon inte var läs- och skrivkundig kunde man skriva sitt bomärke i boken, samt att det förekommer andra symboler av olika slag..

Det händer också att man får svar på en frågeställning man har, men 4-5 nya frågor dyker upp istället.

Nu har jag hållit på med detta intresse en tid, och har lärt mig att hitta i kyrkböckerna. Det intressanta nu, är att se hur långt bak i tiden jag kan komma.

Det är också en fin känsla att se sitt släkträd fyllas med namn och födelseplatser, syskon, livsöden och andra historier, både trevliga och tragiska.

Jag har många gånger ångrat att jag inte tog vara på tillfällena att prata med både mormor och farmor.

Under tidens gång, och ju mer man kan ta reda på slås jag ibland av tanken, vill jag veta? Jag är beredd på att få veta kanske lite obehagliga sanningar och historier, men har ännu, som tur är, inte hittat några ”större lik i garderoben”, men jag kan mycket väl förstå andra forskares känslor och reaktioner, om man skulle få reda på några mörka hemligheter, eller andra saker som helst skulle ligga nerbäddade och begravda för tid och evighet.

Jag har hittills haft stor nytta av mitt medlemskap i forskarföreningen, tips råd och stöd, när jag kört fast, och jag hoppas att jag själv kan lära mig så mycket att jag, i min tur kan hjälpa någon annan att reda ut släkträdets grenar och rötter.

*Monika Jonsson*

*en av grenarna i ett unikt släkträd som växer för varje dag.*

Med anledning av att det är skottår i år 2016, så publiceras här en dikt som vi hittat i hembygdsföreningens kartonger. Det finns inga uppgifter om författaren?

## Till ungarlarna i Elfsbyn skottdagen 1912.

1.  
I unga gossar alla,  
Som kommit hit ikväll.  
På knä vi för er falla  
och göra vår apell.

2.  
Vi vädja till ert hjärta,  
Om ej det är av sten  
Kan ej ni se vår smärta,  
Som känns i märg och ben?

3.  
Ty vi ha känslor veka,  
Vi gråta för er skull.  
Er tid-ni kan ej neka  
Af ensamhet är full

4.  
Dock-Ni ä' blyga gossar  
Ni tappat bort det mod,  
Som tungans fjättrar lossar  
Och skyndar på ert blod.

5.  
Men vi vill inte vänta,  
Tills ni besinnat Er.  
Nej ingen enda jänta,  
Som Ni i kväll här ser.

6.  
Vi eniga har blivit-  
Om blott en enda gång  
Ett gilla Ni här ha gifvit,  
Ej göra pinan lång.

7.  
Och om Ni nu ä' snälla  
Och sucka fram ett ja,  
Då bli vi alla sälla  
Och få det ganska bra.

8.  
Ni vet hur vi kan vara,  
Om vi det riktigt vill,  
Så mjuka lena, rara  
Och lite mer därtill.

9.  
Ty nu så är det skottår,  
Och nu så fria vi.  
Vi vänta ej på grått hår,  
Tills vi få gifta bli.

10.  
Men vill Ni Er betacka,  
Då-jädringen anacka-  
Vi visa näbb och klor,  
Vi morska Elfsbyflickor,

11.  
Vi vet nog hvad vi gör.  
Med slantar uti fickor  
Jag tror nog ej vi dör

12.  
Till Canada vi fara.  
Där är på flickor brist.  
Åt er vi vinka bara  
Och ropa: "tack för sist"

13.  
(Tåget pustar i väg med flickorna)  
.....  
(Ungkarlarna stå som förlamade  
Kvar på stationen) .....

14.  
Men då jag ser den synen tydligt redan  
-i gräslig ångers bittra kval,  
Då sol gått bort, och månen är i nedan,  
-Ni göra äntligen Ert val

15.  
Beslut och handling äro ett hos männen  
Fast det förut man knappast såg.  
Ni fara genast efter hjärtevännen  
Jag tror, min själ, med extra tåg.



Älfsby Järnvägsstation kring år 1914. Kortets ägare Erik Skoglund



Här har Birgit T. N. bidragit med en dikt som Helfrid Viklund född Sandberg skrivit. Helfrids föräldrar var Anna Viktoria född Öberg och Carl Edvin Sandberg. Modern avled i kräfta (enligt kyrkboken) när Helfrid bara var 6 år. I familjen fanns ytterligare två små pojkar, fyra och ett år förutom äldre syskon. Helfrid kom till sin morbror Oskar och hans hustru Ingeborg i Husavan där hon växte upp. (Ingeborg var för övrigt också faster till Helfrid).

### **Skolvägen**

*Att växa upp i väglöst land  
var nog spännande ibland  
när jag som sjuåring den stora ekan rodde  
till andra stranden där våra grannar bodde  
mina skolkamrater mej där mötte  
tillsammans vi skolstigen nötte  
över steniga backar och spångad myr  
den stigen ser jag än för min syn  
glada vi blev när båten vid udden låg  
och skolan på andra sidan vi såg  
vi var nu sex som i båten skulle åka  
så det gällde att ej kivas och bråka  
nån flytväst vi ej hade att bära  
men sitta still i båten vi fått lära  
Barndomens skola finns ej mer  
Först brandskadad sen riven ned.*

*Helfrid Viklund född Sandberg*

I Husavan, på norra sidan av Arvidsträsket fanns ingen väg, den tiden då Helfrid bodde där. För att ta sej till Arvidsträsk och skolan fick de välja den vägen som just då för årstiden var gångbar. Land-vägen var lång, över sjön betydligt kortare, här i dikten har Helfrid så fint tolkat spänningen, just den årstiden var det bitvis sjövägen som gällde. Jag har undrat lite hur skolvägen var? lånat och kopierat kartan från boken "Gårdarna runt Arvidsträsket" och försökt rita in en tänkbar sträcka. Man måste tänka att skolvägen varierade efter årstid och väderlek. När isarna inte bar, förfallstider, höst och vår, då fanns det säkert andra alternativ. Den skolan i Arvidsträsk som Helfrid gick i drogs in 1952 och brann i januari 1956, den nyttjades då som bostad.



År 1933 när Helfrid var sju år **då** fanns ej de utritade vägarna, de fanns inte förrän på senare år. Kors-träskvägen blev klar 1939, till Teuger 1942 och Granträskvägen invigdes 1953.

*Uppgifterna hämtade ur boken "Gårdarna runt Arvidsträsket".*

**Med det här har jag velat visa en glimt av hur det kunde vara att bo lite avsides för skolbarn på trettitalet. I övrigt säger ju dikten allt.**

*Gun.*



*Arvidsträsket vid Husavan.*



*Sommarstugan i Husavan.*



*Huset i Husavan, sett från sjön.*

### ***Sommarnatt***

*Klockan två, kan inte sova  
Det är varmt här inne  
Längtar ut i den ljusa natten  
Kliver ur sängen  
Smyger ut på gården  
Andas den daggfriska luften  
Känner doften av alla blommor  
Det är så tyst, så stilla  
Hela naturen håller andan  
I väntan på den nya dagen  
Solen är redan på uppgång  
Dess strålar färgar himlen i rosa  
toner  
Det är ljuvligt, det är sommar.*

*Helfrid Viklund född Sandberg*

*Alla bilderna är Birgit T Nilssons.*



*Logen i Husavan.*



*Huset i Husavan, sett från sjön.*

## Vidare om Visträsk – del 3

Hur blev det då i Visträsk när de svåra åren på 1600- och 1700-talet var till ända? Ja, den förbättring vi skönjer i mitten på 1700-talet, med byns samtliga tre hemman väl hävdade, verkar ha varit bestående. Ty redan på 1760-talet kan man dela hemmanet nr 3 mitt uti, så att två nya hemman om vardera 1/8 mantal uppstår, vilka erhåller nr 3 respektive 4. Ytterligare femtio år senare, eller år 1808, kan vi ta del av en bouppteckning från hemmanet nr 4, som då ägdes av Johan Jakobsson.

Johan Jakobsson hade övertagit gården efter sin far Jakob Johansson år 1797 och när den förstnämndes hustru, Magdalena Johansdotter, avled så värderades hemmanet till drygt 88 riksdaler banco. I familjen fanns då en omyndig dotter vid namn Brita Christina och som förmyndare tillsattes bonden Nils Johansson i Svensbyn, som möjligen var morbror. Förutom den fasta egendomen fanns det även lösöre i boet och om vi tar del av denna detaljerade förteckning så får vi en hyfsad bild av familjens materiella villkor vid denna tid.

Av kontanta medel fanns intet, men av guld och silver kunde värderingsmännen framleta två guldringar om 1/2 dukats vikt och två guldringar om 1/3 dukat. Silver återfinns i form av tre mindre bågare, en tumlare och en gammalmodig matsked. Bågarna och tumlaren var helt visst ansedda för brännvinsförtäring och tillika ett litet sparkapital som kunde av-sättas i reella medel om behovet uppstod.

Av icke ädla metaller fanns en kopparkittel om 4 mark (1,7 kg) och äganderätten till 1/3-del i en liten brännvinspanna i koppar med hatt och pipor. Dessutom fanns några fat och tallrikar i tenn samt tre ljusstakar. Av mässing var bjällror, skällor och två hästklockor tillverkade. Bland järnredskapen återfinns vi förutom sedvanliga jordbruksredskap som gräv, liar, skärar och spadar även en ”spilk-kniv” och två lodbössor, som vittnar om jaktens stora betydelse.

Fiskeredskap och båtar var som sig bör väl representerade med hälften i en not om 30 famnar, fem mört- och tio siknät samt ett lysjärn för ljusterfiske. En ny och en gammal båt fanns liggande i Visträsket och dessutom fanns ägorätt i två kyrkbåtar. I Byn låg en båt till vilken man hade äganderätt med 1/3-del och i Sikfors låg ytterligare en båt till vilken man hade äganderätt med 1/5-del. Dessutom hade man en järnskodd kärra stående i sistnämnda by. Således kan vi utgå från att man vid kyrko- och tingsbesök i socknens centrum först fotvandrade ned till Byn, för att sedan med båt färdas vidare till Sikfors och sedan Öjebyn alternativt åka med hästdragen kärra från Sikfors.

I stallet stod en ”black” häst om 13 år och i fähus och fårhus fanns 5 kor, 1 kalv, 6 får, 2 lamm och 1 gris. Allesamman värderade till den icke föraktliga summan av nära 51 riksdaler. Bland husgeråden var det högst värderade föremålet ett väggur med fodral som beräknades till 6 riksdaler samt hälften i en skaldslipsten som upptogs till 3 riksdaler 24 skilling. Det sistnämnda var sannolikt en slipsten tillverkad i Orsa, varifrån dylika spreds över hela Norrland. Förvånansvärt nog finner vi även en större och en mindre spegel i boet, något som vi nog inte skulle ha hittat 50 år tidigare. Detta gäller även de 15 porslinsinstallrikar som trots ett ringa värde var en nymodighet i allmogehem vid denna tid. I någon av boets många målade kistor förvarades troligen boets bestånd av böcker, som bestod av en Ekmans postilla och tre psalmböcker i varierande skick.

Slutligen noterar vi 80 tunnor tjära hemma på gården, till ett totalt värde av 106 riksdaler 32 skilling, vilket motsvarade ca 1/4-del av boets totala värde på 397 riksdaler 10 skilling. Efter avdrag för boets skulder, som sammantagna uppgick till knappt 104 riksdaler, återstod drygt 293 riksdaler i behållning.



Således får vi intrycket av ett icke förmöget, men väl någorlunda välmående allmogehem, mitt under pågående krig. För vid den här tiden pågick det för Sverige och Finland så katastrofala ”Finska kriget 1808-09”, som slutligen resulterade i förlusten av den östra rikshalvan och delningen av Västerbotten i två län. Men det är som det heter – en annan historia!

**Anders Sandström**  
**Vid sel januari 2016**

## **Här är ytterligare två berättelser från Agnar Grönlunds skrönor och berättelser.**

### **Lingonstället**

En vacker sensommar dag var Sjöviks Abraham och hans inlånade dräng från Lillträsk i färd med att skörda årets korn. Dagen innan hade två SJ tjänstemän med fruar kommit till den närbelägna banvaktarstugan för att fira en veckas semester. Under skördearbetet fick Abraham se de två finfruarna på väg mot skogen beväpnade med hinkar. Abraham anade att dom var på väg till ”hans” lingonställe. Fortsatt med arbetet, sa han till drängen medan jag uträttar ett ärende. Abraham gick också upp i skogen och där började han föra ett oherans liv. Skrikande och svärande började han springa i cirklar runt fruarna. Samtidigt höll han ett sånt avstånd att dom inte kunde se vem det var. Damerna blev förstas förskräckta och återvände med raska steg hem till sina gubbar.

Efter en stund kom herrarna upp till Abraham och hans dräng, undrandes om dom hade sett eller hört något skumt från den närbelägna skogen. Vilken tid skulle det vara, undrade Abraham. Vid ett-tiden, sade en av herrarna, då kom fruarna hem i galopp. Nja, sa Abraham, den tiden låg vi hemma och vila middag. Men jag har hört, fortsatte han, att Anders Andersson (ett namn helt gripet ur luften) från Arvidsträsk just kommit hem från hospitalet, och han brukar ränna omkring i skogen och ställa till förtret. Och han är inte riktigt säker heller, man får passa sig lite när man möter honom. Men inte vet jag.

Tidigt på morgonen dagen därpå stod det två kravattförsedda herrar, två ondulerade damer och fyra välfyllda trunkar och väntade på första bästa rälsbuss söderut.

Lingonstället var räddat.



### **Sierskan**

På 1940-talet fanns det två män som arbetade åt ”Väggkassa” (Vägverket) inom Älvsby socken. Deras utrustning bestod av en cykel och en spade per man. Deras uppgift var att justera småfel, som att fylla i potthål o s v på grusvägarna.

En junidag höll dom till kring Granträsk. Det blev frukost, men samtidigt tornade åskmoln upp sig i horisonten. För att slippa sitta ute och äta i regnet gick dom till närmaste bondgård och frågade om dom skulle få värma lite mat och äta inne. Javisst sa bondmorän, spisen är varm men jag måste till ladugården och passa en ko som skall kalva. Gubbarna tog fram stekpannan och började matlagningen. Gumman hade nu fått på sig ”feuskleda” (ladugårds-kläderna). På vägen ut passerade hon spisen, såg i pannorna och sa ”Det är till att ha fattiga riddare”. När hon stängt dörren sade den ena gubben. Vilken märklig kvinna, att hon såg att vi var fattiga det förstår jag, men att hon såg att vi var från ”Redders” (Riddarhällan) det kan jag inte förstå.

### Sjalen

Det var i april månad 1916. Vårsolen hade gjort all avverkning i skogen omöjlig. Frans Vikberg (vår morfar) fick avbryta "drivningen" i den avlägsna storskogen och återvända till hemmet, där hustru och sju barn väntade.

Hemgården låg i Åsele (Visttjärn) Piteå socken. Trots hemlängtan var det med sorgset sinne han styrde den vintertränade hästen mot hemmet. Ett tryck över bröstet och sinande krafter gjorde honom orolig och nedstämd. Hade han drabbats av TBC?

Snart efter hemkomsten blev han tvungen att "söka läkare" i Piteå stad. Läkarutlåtandet gav honom dessvärre inga större förhoppningar, utan det som väntade runt hörnet var den fruktade TBC:n och en trolig död.

Innan han återvände från Piteå besökte han några affärer och gjorde en del inköp. Dyster och med tunga steg styrde han stegen den sju mil långa färden hem till Åsele.

I hemmet väntade hustrun Matilda (Tilda vår mormor), de sju barnen där vår mor Gunhild (Gunnel) 1 år gammal var den yngsta.

Inhysta i bagarstugan bodde hans egna föräldrar August och Elisabet Vikberg bördiga från Svarttjärn Sorsele socken. Det var ett välbärgat hem med stora skogar i orörd natur med fullt av vilt. I sjöarna runt omkring fanns gott om fisk. Ladugården rymde fem kor och ett antal smådjur. I stallet fanns två hästar där stoet snart skulle föla.



Åsele-Koler, även kallat Visttjärn

Det gick således ingen nöd på familjen Vikberg i Åsele, men ändå var stämningen dystert i stugan när Frans återkom från Piteå.

Sedan barnen lagt sig hade Frans och Tilda ett långt smärtfyllt samtal, långt från livsglädje och framtidshopp. Vad som väntade visste bägge två och inom kort skulle Tilda bli ensam att ta ansvar för den stora familjen.

Det blev sent den kvällen och många tårar fälldes innan tröttheten tog överhand. Då först tog Frans fram de paket han hade inhandlat vid sitt läkarbesök i Piteå. Det var ett svart klänningstyg, en svart sidensjal och en mörkgrön brosch, allt i syfte att bäras vid hans begravning.

Det var inte någon lång vila de fick den natten, men livet måste trots allt gå vidare för Tilda och deras barn. Under några dagar höll Frans till uppe i logen där han tillverkade sin egen likkista, och några veckor senare avled han endast trettionio år gammal.

Det var hårda tider som väntade mormor Tilda. Inga sociala skyddsnät eller fallskärmar fanns det att luta sig mot, utan det var den egna muskelstyrkan och uthålligheten som var enda hjälpen. Arbetsdagarna blev långa och påfrestande. Den enda vuxenhjälpen var hennes svärföräldrar August och Elisabet men de hade kommit till åren och mer än muntlig rådgivning kunde de inte bidra med. Våren 1921 gick de båda gamlingarna bort. 1918 dog Filip endast tolv år gammal.

Då beslöt Tilda att sälja hemmanet i Vistjärn och flytta hem till Visträsk (nuvarande Visträsk by) sin egen födelseort. Köparen var ett skogsbolag från Skellefteå. En bidragande orsak till försäljningen var att barnens förmyndare Albin Vikberg hennes sväger krävde att barnen skulle få ut sitt arv.

I väntan på betalningen för hemmanet gjorde hon sig beredd att flytta med barn, bohag och kreatur. Men tiden gick och någon ersättning inkom inte från skogsbolaget. En varm julidag anlände en finkladd främmande man till Vistjärn. Han presenterade sig som advokat från Piteå och ärendet var av helt privat karaktär. Han berättade att han i sina kontakter med den stora världen fått uppgifter som tydde på att skogsbolaget fått betalningssvårigheter och inom kort skulle gå i konkurs. Resultatet skulle bli att Tilda förlorade sitt hemman utan att få ut ett enda öre.

Man kan här tala om att nyheten slog ner som en bomb. Vad gör då en trettioettårig sjubarnsmor med några års skolgång, utan juridisk skolning och erfarenhet? Kvinnans ställning var heller inte den starkaste i början på nittonhundratalet. Kvinna fick rösträtt 1921 och som motpart i en domstolsrättegång var utsikterna inte de bästa. Advokaten lovade att bistå Tilda vid en domstolsprocess och hon accepterade erbjudandet och lämnade därmed sitt öde i den främmande mannens händer. Det var inte mycket att välja på. Ett par års skolgång där katekesens religiösa budskap var huvudämnet. Resultatet blev att vår mormor Tilda fick hela köpeskillingen och den överhängande katastrofen fick en lycklig utgång. Vår mor Gunhild (Gunna) sa att han advokaten fick bra betalt.

Arvet kunde därmed fördelas mellan de sju barnen och vår mormor. Barnen erhöll hälften av arvet och Tilda den andra hälften. Vår mor berättar att var och ett av barnen fick ut sju tusen kronor. En icke oansenlig summa pengar på den tiden. En snabb summering ger till resultat att tillgångarna bör ha uppgått till minst 100 000 kr!

Här slutar nu historien om sjalen som nu är i Maj Åströms ägo (Sten Olofs dotter). Sjalen som vår mormor Tilda fick av sin man Frans (vår morfar) inför hans begravning. Sjalen har tidigare varit i Maj Vikbergs ägo (vår kusin, dotter till Sten vår morbror).

När vi var i Stockholm (Nisse och Sten Olof) på en släktresa överlämnade Maj Vikberg (gift Kalmkvist) sjalen till Sten Olof med önskan att den skulle överlämnas till hans dotter Maj.



*Frans August Vikberg*



*Här en bild av sjalen.*

Vår önskan är nu att du Maj Åström skall ta hand om sjalen och se till att den blir kvar i släktens ägo. Ty den här sjalen är det enda föremål som påminner oss om vår morfar som vi aldrig fick uppleva.

*Nils och Sten Olof Hortlund*

Författarna, som är mina bröder, har gett tillstånd till publicering i Anbudet och Byabladet

## **Runar Hortlund**

### **Min morfars farfar...**

Johan Fredrik Jonsson föddes 1790 i Svarttjärn, Burträsk, Västerbotten. Johan Fredriks far dog 1794 och modern gifte om sig. Johan Fredrik tog sig senare efternamnet Björk.

Vid 16 års ålder flyttade Johan Fredrik tillsammans med sin mor och styvfar till Petikträsk, 15 km väster om Jörn, och som 28-åring gifte han sig med 27-åriga Katarina Larsdotter från Ullbergsträsk, Jörn.

De första 2 barnen föddes i Jörn och familjen flyttade ungefär år 1820 till Lövudden i Arvidsjaur där de bodde i 10 år varefter flytten gick till Näset, Norsjö i Västerbotten. Katarina dog där 1834.

Johan och Katarina fick tillsammans 11 barn, 7 flickor och 4 pojkar. Av dessa nådde 9 barn vuxen ålder.

Johan Fredrik gifte sig på nytt år 1836 i Jörn med den 24-åriga Eva Maria Jonsdotter född i Boksel, Arvidsjaur. Hon var kusin med Johan Fredriks första fru, och de hann få sitt första barn innan giftermålet.

Familjen bodde på olika platser i Västerbotten där noterat är att Johan 1841 var delägare i ett gruvprojekt och gruvarbetare i Näsberget, 25 km norr om Jörn. År 1849 gick flytten till Åselet, Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt. 1852 är J F Björk enligt lantmäterihandling ägare till kronohemmanet i Åsele. "Å stället födes 2 personer, 1 häst och 5 kor, Afstånd till Piteå Stad 7 mil och till Sockenkyrkan 6 3/8 mil"

Johan Fredrik och Eva Maria fick 8 barn varav 3 flickor.

Johan Fredrik blev 87 år och dog av slag i Åsele 1878 och Eva Maria 3 år senare

De 19 barnen föds under en period av 42 år, 13 gifte sig och de fick tillsammans 107 barn.

Dessa barnbarn är i sin tur föräldrar till av mig kända 428 barn.

För närvarande känner jag namnen på 3.862 ättlingar till Johan Fredrik Jonsson Björk och kan troligen med fortsatt forskning och med hjälp av andra forskare uppnå några tiotal till. Det föds också ständigt nya medlemmar till "Johan Fredrik Jonsson Björk familjen"

Åsele blev också hemort för sonen (min morfars far) August Vikberg, f 1837, som övertog en del av hemmanet. Sonsonen Frans August, f 1877, som är min morfar, ägde också den delen av fädernegården. Min mor Gunhild Atylia föddes där 1915.

Eskilstuna 25 nov 2015

Runar Hortlund Bergåsv 7

632 33 ESKILSTUNA

Johan Fredrik Björks barnbarns





## Sveriges Släktforskar Förbund

har i år förlagt sin årliga träff i Umeå.

Det har i många år klagats på att de inte kommer norrut, så därför är glädjen stor.

Hoppas nu bara att så många som möjligt passar på och besöker mässan på Nolia området i Umeå.

### Umeå 20-21 augusti

ÅRETS TEMA: FJÄLLEN, SKOGARNA, ÄLVARNA OCH MÄNNISKORNA

20-21 augusti 2016 arrangeras Släktforskar dagarna i Umeå. Årets tema lyfter fram livet i norr och människorna som bröt bygd och slet hårt från kust till fjäll för att överleva. Lyssna till historiska berättelser och människoöden, lär mer om att släktforska med DNA och träffa andra med samma intresse.

Kom hit, sök ditt norrländska ursprung och finn dina nybyggarrötter

MER INFORMATION: [www.sfd2016.se](http://www.sfd2016.se) / [www.facebook.com/sfd2016](https://www.facebook.com/sfd2016)

## Välkommen till Släktforskar dagarna 2016

UMEÅ 20-21 AUGUSTI

*Lördag-söndag 20-21 augusti.*



ÅRETS TEMA:

Fjällen, skogarna, älvarna och människorna

## Fjällen, skogarna, älvarna och människorna

2016 års Släktforskar dagar arrangeras i Umeå den 20-21 augusti och har temat "Fjällen, skogarna, älvarna och människorna". Genom temat vill vi lyfta fram livet i norr och människorna som en gång levte och verkade här. Människor som bröt bygd och slet hårt från kust till fjäll för att överleva.

En gång var Norrland Sveriges Amerika – det sjudande näringslivet erbjöd ett alternativ till emigration och lockade många till arbetsvandringar. Det var tider då skogsindustrierna blomstrade och baggböleriet frodades. Älvar tämjdes och malm, järn och guld väntade i bergen. Norrlandskusten och fjälltrakterna koloniserades och samerna fick se hur renarnas betesmarker togs i anspråk av nybyggare som lockats till lappmarkerna med förmåner.

Här vid norrlandskusten utkämpades också ett av Sveriges sista krig och kanske var någon av soldaterna en släkting till dig. Kanske var det din mormors mor som slet som nybyggarrustru i obanad vildmark och din farfars far som arbetade som rallare eller kämpade i någon gruva. Kanske var det surströmmingsfisket som gjorde att dina förfäder överlevde eller linet som lade grunden för din familjs välstånd.

Lyssna till historiska berättelser och människoöden men också till information om det senaste när det gäller moderna DNA-tester. Besök Släktforskar dagarna i Umeå, sök ditt norrländska ursprung och finn dina nybyggarrötter!



Här klipp från Aftonbladet.  
På nästa sida klipp från Eskilstuna-Kuriren.

# Bengt, 89, slogs ihjäl utanför Lidl



**VAR VALKÄND I STAN** 89-årige Bengt Bergman hittades utanför Lidl i Eskilstuna sent i fredags kväll. Han hade blivit svårt misshandlad och dog senare på sjukhus av sina skador. Polisen har fortfarande ingen skäligen misstänkt och Bengts anhöriga har nu gått med på att gå ut med Bengts bild för att få in allmänhetens tips om vad som kan ha hänt honom.

Bengt Bergman, 89, misshandlades till döds utanför en matbutik i Eskilstuna i fredags.

Nu väljer polisen i samråd med anhöriga att gå ut med namn och bild för att kartlägga Bengt Bergmans sista dygn.

- Vi har ingen skäligen misstänkt, säger Lars Franzell som leder utredningen på Eskilstunapolisen.

Det var i fredags kväll vid 23.40 som Bengt Bergman hittades svårt misshandlad utanför Lidl i Råbergstorp i Eskilstuna.

Han blev ränad utanför matbutiken och var så pass illa därän att han skickades direkt till sjukhus.

Under helgen vakade de anhöriga över 89-åringen.

Han avled på sjukhus under söndagen.

Bengts son, Anders Berg-

## Polisen: Hjälp oss hitta gärningsmännen Vittne hörde gäng prata om misshandeln

man, hade kommit hem sent på natten från en utlandsresa. Han mottog beskedet om sin pappas tidigt på morgonen från polisen.

- Jag upplevde det redan som att han var borta. Fast hjärtat fortfarande slog, det var tungt men det var bara att ta avsked.

### "Innerligt älskad"

Han beskriver sin pappa som en stark personlighet i Eskilstuna, där han bott största delen av sitt liv.

De flesta i staden visste vem Bengt Bergman var.

- Han var innerligt älskad och högaktad och är djupt saknad. Han var aktiv inom kommunalpolitiken under lång tid och han har varit

skolledare.

- Han ville skydda de svaga. Det viktigaste var att skydda de svaga.

Att han var socialdemokrat är väl ingen hemlighet, säger Anders Bergman.

Polisen har nu valt att gå ut i media för att kunna kartlägga Bengt Bergmans sista dygn och få in tips från allmänheten.

En tipstelefon har upprättats dit man kan höra av



Bengt Bergman, 89, var aktiv S-politiker. Foto: PRIVAT

sig och en specialstyrka arbetar med utredningen.

### Vill ha tips

Polisen ställer sig bland annat frågan:

Träffade Bengt Bergman någon kvällen den 4 december?

Människor som kan berättat om hans liv, hans intressen, vilka han umgåtts med, föreningstillhörighet eller annat som kan vara intressant, uppmanas att

höra av sig till polisen.

Kriminalkommissarie Lars Franzell vid Eskilstunapolisen förklarar att anhöriga har godkänt att Bengts bild visas och att polisen gör en efterlysning i media.

- Vi har ingen skäligen misstänkt, säger Lars Franzell.

I söndags fick polisen ett samtal från ett anonymt vittne som polisen nu gärna vill få kontakt med igen. Vittnet hade hört ett ungdomsgång prata om hur de misshandlat en man.

- Tipsaren som ringde hade överhört ett samtal mellan ett gäng grabbar i Råbergstorsområdet. De ska ha sagt "fy fan vad

stryk han fick", säger Lars Franzell till Eskilstuna-Kuriren.

Polisen rubricerar händelsen som mord och grovt rån.

### Kan inte förstå

Anders Bergman har ännu inte riktigt kunna greppa att hans pappa blivit utsatt för den brutala misshandeln.

- Man tar in det här gradvis, man har inte passerat chockstadiet än. Jag är otålig och har svårt att koncentrera mig.

Nu hoppas Anders Bergman att folk hör av sig till polisen så att man kan få ett svar på vem som utfört dådet.



Niklas Svahn niklas.svahn@aftonbladet.se

## SA TIPSAR DU POLISEN

Polisens speciella tipstelefon för alla uppgifter om Bengt Bergman är: 0703-77 60 03. Eller ring till polisens växel på 114 14.



**BROTT** Polisen söker tipsare efter mordet på 89-åringen

# Anonymt vittne: "Fy fan vad stryk han fick"

**ESKILSTUNA** Polisens jakt på 89-åringens mördare i helgen intensifieras nu. Ett anonymt vittne ringde till polisen i söndags kväll och berättade om ett samtal där några ungdomar berättat att de misshandlat en person.

– Tipsaren som ringde hade överhört ett samtal mellan ett gäng grabbar i Råbergstorsområdet. De ska ha sagt "Fy fan vad stryk han fick", säger Lars Franzell på polisens enhet för grova brott i Eskilstuna.

Polisen är oerhört angelägen om att komma i kontakt med tipsaren igen. Han, eller hon, var anonym i samtalet till polisen i söndags – och får gärna vara det igen. Det poängterar Lars Franzell. Men det är väldigt viktigt att personen hör av sig igen och att polisen får prata med vederbörande.

– Vi behöver ställa några kompletterande frågor, förklarar han.

Det anonyma samtalet ska ha ringts in i söndags, alltså den 6 december, vid 17.30-tiden.

– Vi har upprättat en speciell tipstelefon för det här ärendet, säger Lars Franzell. Om vi inte svarar där kan man prata in ett meddelande så tar vi kontakt och ringer upp.

**Telefonnumret är: 0730/776003.**

Polisen har också sökt uppgifter om 89-åringens bil, den bil som han hittades svårt skadad i, vid Lidl på Domaregatan i Råbergstorp vid 23.40-tiden på fredagskvällen.

Bilen är av märket Kia Ceed, 2008 års modell och svart till färgen.



I en bil av det här märket, en Kia Ceed, svart och 2008 års modell - återfanns den svårt misshandlade 89-åringen som senare avled av skadorna. FOTO: RUDOLF STRICKER/WIKIMEDIA COMMONS

Polisen vill veta om det finns vittnen som har gjort iakttagelser om bilen den aktuella kvällen. Om någon har sett bilen, om man har sett den röra sig i

området - eventuellt med mannen, en äldre, gråhårig man. Om 89-åringen har kört bilen själv eller varit passagerare i den har polisen inte uttalat sig om.

**Ingar Frostberg**  
ingar.frostberg@ekuriren.se  
016-15 61 62



**BROTT** Vem träffade 89-årige Bengt Bergman på mordkvällen?

# "Vi hann dit medan hans kropp ännu andades"

**ESKILSTUNA** De anhöriga visste från början att det aldrig fanns något hopp om att 89-årige Bengt Bergman skulle överleva.

– Vi hann dit medan kroppen ännu andades, säger sonen Anders Bergman, 67.

**Fredagen den 4 december** utsattes en 89-årig man för en mycket svår misshandel och hittades i sin egen bil utanför butiken Lidl på Domaregatan i Råbergstorp i Eskilstuna. På söndagen dog han av skadorna.

På torsdagen gick polisen ut med namn och bild på 89-åringen och ber nu allmänheten om hjälp med att kartlägga Bengt Bergmans liv på morddagen. Man ber också människor att berätta vad de vet om Bengts liv i övrigt, om hans intressen, engagemang i föreningslivet och vilka han umgicks med till exempel – allt för att hålla utredningen så bred som möjligt.

Sonen Anders Bergman berättar

att han gav polisen kartecken till detta och hoppas att det kan vara en hjälp för att lösa mordet på fadern.

– Men jag har väl inga överdrivna förhoppningar om att det ska vara möjligt att lösa det, säger han.

**Bengt Bergman** var ett bekant namn i Eskilstuna. Han var under sin yrkesverksamma tid bland annat rektor på Lagersbergsskolan och var aktiv socialdemokrat i många år.

– Han var innerligt älskad, högakttad och är djupt saknad. Både av anhöriga och vänner, säger Anders Bergman.

Han berättar om hur de anhöriga fick veta vad som



Bengt Bergman 89, mördades i helgen. Nu vill polisen ha hjälp. Vem träffade han fredagen den 4 december?

hade hänt, och om besöket vid faderns sjukhussäng. Det var mycket svårt. Bengt Bergman hade mycket svåra skador och de anhöriga fick redan från början klart för sig att det inte fanns något hopp om att Bengt skulle klara sitt liv.

– Han var kontakbar, men

förvirrad. Det här händer inte. Det är den känslan man har, säger Anders Bergman.

**Han vill inte** spekulera eller säga någonting om utredningen. Han har till och med bett polisen att inte berätta något – för att han inte själv ska råka försäga sig – och äventyra polisarbetet.

– Men vi känner ett mycket tryggt och gott stöd av polisen. Jag vill verkligen att det ska komma fram, säger Anders Bergman.

Polisen har en speciell tipstelefon där man tar emot alla uppgifter om Bengt Bergman.

**Numret är: 0730/776003.** Nu hoppas man att människor berättar allt de vet. Minsta lilla pusselbit kan vara en hjälp i utredningen för att få fast Bengt Bergmans mördare.

**Vet du något** om vad Bengt Bergman gjorde på fredagen?

Har du sett honom? Vet vem

han träffade? Eller sett hans bil, en svart Kia Ceed av 2008 års modell? Den bil han påträffades i med mycket svåra skador.

Eller vet du något om samtalet som pågick mellan några ungdomar i Råbergstorp i helgen där någon ska ha sagt: "Fy fan vad stryk han fick".

**Ingar Frostberg**  
ingar.frostberg@ekuriren.se  
016-15 61 62



## Hittades svårt skadad i sin bil

**Bengt Bergman**, 89, hittades svårt misshandlad i sin egen bil, en svart Kia Ceed av 2008 års modell. Larmsamtalet ringdes in fredagen den 4 december klockan 23.40. Händelsen rubriceras som grovt rån och mord.

**I föregående Byablad hade vi en efterlysning:**  
Vi visste att mannen var Carl Andreas Johansson Viksten, Margaretha Johansson har spårat upp och hittat en hel del uppgifter:

Första spåret var att fotot var taget i Tacoma, som jag visste låg i Washington State. En amerikansk kvinna trodde att fotot var ett bröllopsfoto.

Jag sökte efter Karl Andreas emigration och fann den på Emigranten Populär 2006.

Här lämnar Karl Andreas Göteborg:

Efternamn: VIKSTEN

Förnamn: KARL A

Ålder: 25 Kön: M

Född: 1877/1878

Församling: ELFSBY Län: BD

Titel/Anm:

Utresehamn: GÖTEBORG

Utvandrdag: 1903 02 18

Destination: CABLE ILL Karl Andreas Johansson/Wiksten född 1877-11-08 i Småträsk.

Medåkande: NEJ

Källkod: 72:155:34212

Han åker först till Cable, Illinois.



**MARRIAGE CERTIFICATE** No. 3331

STATE OF WASHINGTON, }  
County of Pierce, }  
This is to Certify, That the undersigned, a Clergyman  
by authority of a license, bearing date the 24<sup>th</sup> day of June A. D., 1905, and issued by the Auditor of the  
County of Pierce, State of Washington, did on the 24 day of June A. D., 1905, at Tacoma  
in the County and State aforesaid, join in lawful wedlock Carl Andreas Wiksten  
of the County of Pierce in the State of Washington, and Maria Serafia Lidström  
of the County of Pierce in the State of Washington, with their mutual consent.  
Witness my hand this 24<sup>th</sup> day of June A. D., 1905

In presence of  
 Axel Staggström  
 Beda Lidström

Signatures of Bride and Groom.  
 Carl Andreas Wiksten  
 Maria Serafia Lidström

*C. E. Frisk Ev. Luth. Pastor*

I Washington State Digital Archives hittar man Karl Andreas Wikstens giftermål. Här ser man att hustrun heter Maria Serafia Lidström. De gifter sig den 24 juni 1905 i Pierce, Washington.

Här är Marias emigration från 1902:

Efternamn: LIDSTRÖM

Förnamn: MARIA

Ålder: 21 Kön: K

Född: 1880/1881

Församling: ELFSBY Län: BD

Titel/Anm:

Utresehamn: GÖTEBORG

Utvandrdag: 1902 07 04

Destination: TACOMA

Medåkande: NEJ Källkod: 70:379:631

Maria Serafia var född den 6 november 1880 enligt Piteanor 2011. Hon var dotter till Lars August Lidström och Anna Brita Häggström från Byn. I Husförhörlängden Alla:1a (1900-1914) sid 275 utflyttade Maria till Norra Amerika 1902-06-25.

(Där syns även att en syster Beda Amanda född 1883-04-04 flyttade 1905 26/4 också till Nord Amerika)



Karl Andreas Wiksten anmälde sig till militärtjänst under andra världskriget. Det betydde inte att man deltog i kriget, bara att man registrerat sig som soldat. Hans namnteckning syns längst ner till höger på dokumentet. På detta ”draft registration” hittar man hans närmaste anhörig vid tidpunkten för registreringen. Det var Chester Wiksten i Tacoma, Washington. Det visade sig vara paret Wikstens son.



”Wiksten draft registration”



Sonen Chester Wiksten

Vid vidare sökning hittades sonen Chester Wikstens bröllops certifikat. Hans hustru hette Martha Cooper. De gifte sig 1931-10-03.



Wiksten Frank gifter sig 1944

Ytterligare en son till paret hittades också. Han hette Frank Wiksten, och var född i Puyallup i staten Washington.

Han gifte sig 1944-07-30 med Cathrine M Brennen från Fargo, North Dakota.

***Sonen Chester med familj hittades i folkräkningen 1940.***

Household Members		Age
Head	Chester Wiksten	31 (sonen)
Wife	<a href="#">Martha Wiksten</a>	31 (hans hustru)
Son	<a href="#">David Wiksten</a>	5 (deras son)
Daughter	<a href="#">Sandra Wiksten</a>	2 (deras dotter)
Daughter	<a href="#">Murray Wiksten</a>	5/12 (deras dotter)

Maria Serafia Lidström/Wiksten avled 1966-02-17 i Tacoma, Pierce, Washington.

Karl Andreas Wiksten avled, 81 år, 1959-09-21 i Puyallup, Pierce, Washington.

Sonen Frank Wiksten avled, 1997-10-07 i Olympia, Thurston, Washington.

Alla dessa personer ovan är födda i staten Washington.

**Efterlysningar, som vi fått identifierade.**

Tusen tack till de som lämnat namnen!



*Från Byabladet nr 18.  
1. är okänd,  
2. John Andersson, Bränna,  
3. Kurt Johansson Björkvalla,  
4. Seth Pettersson Visträsk.*

*Konsumbutik, men var?  
och vem?  
Den frågan har vi ställt oss i föregående Byablad.*

*Det är fastställt att mannen i Konsumbutiken är Urban Vikberg, Vidsel. Kanske är bilden från Bredsel eller Laver där han har arbetat. Urban Vikberg har även varit föreståndare för Konsumfilialen i Tväråsel, där var han även med i ett revygång.*



## Gamla Fotografier Efterlysning.

**Här är inbjudan till vigsel-akten,  
Men har någon brudkortet eller ett foto på  
Olof Helmer Nilsson?  
Anhöriga efterlyser det.**



Kvinnan på bilden är jag väldigt nyfiken på vem det kan vara, hon är fotograferad någon gång på 1940 talet, hos Brännströms ateljé i Älvsbyn. Bilden finns i min mammas album, men jag har inte en aning om vem det är.

Britt Norman.



Även på inbjudningarna här nedan saknas Brudkort.

**Forskarföreningen vill låna och skanna av korten. Vi är noga med att lämna tillbaka dem i samma skick. Hör av er till undertecknad eller till någon i Styrelsen.**

**E-post: gunjons@telia.com**

**Tel: 070 320 77 56**





## Gamla Fotografier.



*Ishockey på  
Lomtjärn  
bilderna från  
1940-talet.*



*Storgatan på 1930-talet 1. Bron över  
Korsträskbäcken /Hotell Polar ligger i  
dag vid bronns vänstra sida.  
2. Godtemplarhuset. 3. På skylten står  
det "A. Stenvalls Bilstation" 4. Mejeriet.*



Jan Öberg har samlat material från Motocross tävlingar under flera år, han har lagt ut över 70 bilder på vår Hemsida. [www.alvsbyforskarna.se](http://www.alvsbyforskarna.se)  
Gå in och beskåda hans verk, det är åtskilliga timmar han har ägnat åt att samla bilderna och uppgifterna.

*Tävlingarna ägde rum i Lomtjärnparken.*

*Gun*



Anledningen till mitt samlande av bilder från Motocrossens storhetstid under 1950 talet

är dels mitt intresse för tävlingarna, och en dokumentation med bild o skrift för framtiden.

Bilder och skrivna dokument har jag samlat i ca 9 år, de kommer från privata fotoalbum och

Älvsby motorsällskap (ÄMS)

Frågor runt bilder och annat från motocrosstävlingarna kan jag försöka besvara via mail

[jafi.oberg@alvsbyn.com](mailto:jafi.oberg@alvsbyn.com)

Jan Öberg



# Glöm ej anmäla er till årsmötet den 7 mars

**Anmäl senast onsdag den 2 mars**

**till**

[cablo@telia.se](mailto:cablo@telia.se) eller 070-308 90 19

## Välkomna !!!

**Nya öppettider  
i Forskarhörnan**

Måndagar 15.00-18.30

**Välkommen!**

[www.alvsbyforskarna.se](http://www.alvsbyforskarna.se)



**ÄLVSBYNS**  
*forskarförening*