



**Biblioteket i Älvsbyn med vår Forskarhörna och Forskargrotta.
Öppet Hus måndagar 15.00-18.00**

Nej se det snöar

Nej se det snöar det var väl roligt hurra, skulle man kunna utbrista med visan om det inte vore för snöskottning nästan varenda dag. Självfunderar jag nu på att köpa en snöslunga, men det är som det heter en annan historia. En annan händelse som kommer som ett brev på posten, om man nu kan uttrycka sig så, är årsmötet i mars (se separat kallelse). Vi hoppas att det som vanligt blir god uppslutning!

Själv har jag under juledigheten, när nu någonsin en pensionär är ledig, forskat lite om gamla visor. De är ofta författade av någon lokal förmåga och handlar vanligtvis om ond bråd död. Ett exempel på detta är visan om de tio ungdomar från Ale som drucknade i Luleälven på hemfärd från en pingsthelg i Gammelstad år 1852. En bonde i byn diktade sedan en visa med 21 verser om denna tragiska händelse. Det märkliga är att ännu på 1970- och 1980-talet, d v s cirka 125 år senare, så levde händelsen kvar i den muntliga traditionen. I arkiven kan man finna uppgifter om vilka de döda var och om deras ålder (17-26 år).

Jag vet att det också fanns visor uppefter Piteälvens dalgång, som t ex Sikforsvisan och Åbergsvisan, samt kanske ytterligare flera. Den som har någon visa i sina gömmor kan väl sända den till Byabladet's redaktör, gärna med lite bakgrundsinformation, för publicering i bladet. Det fanns även sknidvisor, som kunde diktas om ovänner eller om någon som man av en eller annan anledning ville chikanera. Det finns exempel på dylika i domböckerna redan i slutet av 1600- och början av 1700-talet. De kallades då ofta för "pasquill" och jag är lite osäker om de verkligen skulle sjungas eller bara citeras. Idag finner man väl dylika alster närmast på nätet.

Till slut några ord om årets kalender, som i skrivande stund nästan är helt slutsåld, varför det är dags att passa på om ni saknar ett exemplar. Således den som är först till kvarn

Ansan

Innehåll:

sidan

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Ord från styrelsen | 1 |
| Från red. | 2 |
| Telefonlista, styrelsen | 2 |
| Cirklar/kurser, försäljning | 3 |
| Lite av varje | 4-5 |
| Älvsbybygdens soldater | |
| Under äldre tid | 6-11 |
| Gamla tidnings klipp | 12-13 |
| Maja Larsson | 14-15 |
| Gamla foton | 16-19 |



Hej mina forskarvänner!

Ett nytt år har nu hunnit en bit på väg. Vädret har vi ju hunnit klaga över, fast när man som jag sitter i en lägenhet så är ju problemen små eller inga. Ingen snöskottning och nära till apoteket och matvaruaffärer, det viktigaste. Ja jag har inget att klaga över, sysselsättning finns, hur mycket som helst.

Föreningen har tillsammans med ABF startat upp studiecirkeln som vi började före jul-ledigheten. De som inte fått in rutiner hur man söker i kyrkböckerna försöker vi handleda så gott vi kan. Väntar bara med tillförsikt till den 1 februari när Svar släpper gratis versionen. Tror inte att de kan konkurrera ut Arkiv Digitals nya version. Men det blir ett väldigt bra komplement.

Anders skriver och efterlyser visor om gamla händelser, hoppas innerligt att det strömmar in bidrag!!! Vad tycker ni? Jag tycker att visan om händelsen i Ale låter intressant, nog kan vi väl ta in det? om vi inte får något från Älvsby-trakten och Piteälven?

Gamla bilder önskar vi också, såna som syskonen Lundkvist, längre bak i detta blad. Säkert många som har anknytning på ett eller annat sätt till den släkten.

Tror också att det finns många som har historier runt småskolläraren Maja Larsson?

Hennes undervisning har säkert satt spår i många som hon hade som elever.

Kom med berättelser! Jag tycker att Maja är värd att bli ihågkommen för sin lärargärning!

Min bror Erik som var tio år äldre än mej, hade Maja som lärare i småskolan också, han pratade ofta om hur duktig lärare han tyckte att Maja var, hon var pedagog sa han.

Men samtidigt minns jag hur det berättats för mej det Erik sagt när han gått en kort tid i skolan: ”före det jag börja skolan, då kunde jag läsa Piteå-Tidningen, men se nu kan jag inte det”, Han sa det ju förstås på det bredaste pitemålet. Jag minns det inte, det är berättat ett flertal gånger.

Erik var bra på att fråga, sen hade han ett otroligt bra minne. När han kom till skolan såg inte bokstäverna ut som det han läst hemma på Piteå-Tidningens första sida. Den tiden var det väl en lite ”krusad stil”, kanske inte lika gammal som 1861 års som jag har kopierat av. Det är Britt som bidragit med några sidor från Norrbottens Kuriren. Undrar om alla kan läsa den stilen? Vi syskon fick börja läsa den ”krusade” stilen i Katekesen och bibliska berättelser, eftersom att min far var bodellist och undervisade oss i kristendom i hemmet.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet år 2017:

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Ordf. Vakant | |
| Edam. Roland Sundberg | Tel: 0929- 128 78 |
| Kassör. Catharina Berggren | Tel: 070-891 22 74 |
| Sekr. Inger Torgersson | Tel: 070-634 52 53 |
| Ledam. Ann-Sofie Öberg | Tel: 070-274 54 90 |
| Ledam. Monika Jonsson | Tel: 070-22 10 294 |
| Ledam. Anders Sandström | Tel: 070-678 89 75 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| Ers. Tomas Granström | Tel: 070-663 72 32 |
| Ers. Berit Ljuslinder | Tel: 070-523 67 68 |
| Ers. Elsie Fastesson | Tel: 070-513 51 06 |
| Ers. Kerstin Strömgren | Tel: 0929- 102 50 |
| Ers. Börje Isaksson | Tel: 072 514 15 88 |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Revisor. Runo Bergqvist | Tel: 0929-108 94 |
| Revisor ers. Bo Öhlund | Tel: 0929-554 40 |

Valberedning:

| | |
|----------------------|--------------------|
| Britt Norman | Tel: 073 803 77 22 |
| Helena Stenberg | Tel: 070-624 91 89 |
| Margaretha Johansson | Tel: 073-96 44 559 |

Men man glömmer lätt.....

Hade lite svårt att läsa den här gamla Kuriren så jag kan ha tolkat fel på något ord. Vet inte hur intresserade våra läsare är av de gamla klippen???

Tycker själv att det är intressant se hur stavningen och ordvalen har ändrats.

Vill så gärna höra vad ni vill att vi skriver om i Byabladet?

Kom med synpunkter och bidrag!

Gun.



Cirklar/kurser.

Är du intresserad av någon studiecirkel i släktforskning?

Anmäl önskemål till någon i styrelsen eller gör ett besök på ABF.

Du kan även ringa ABF tel. Vxl 0771-96 50 22, Mobil: 076-144 39 49

Välkommen!



Inventering av gravstenar fortskrider.

Gruppen som jobbat med inventeringen anser inventeringen avslutad. De har tillsammans lagt in över 7 300 namn på nya, gamla och skogs-kyrkogården.

Googla på gravstensinventeringen så kommer du till en sida att välja län, kommun, kyrkogård osv.

Bilden här bredvid är ej från Älvsby kyrkogård.

**Nu har vi rea på återstående böcker
(föret 300:-)**

Byar i södra Älvsbyn Nu 100:-

Älvsbyns Forskarförenings bok om Byar i södra Älvsbyn. Historik över byarna Nygård, Högheden, Nydal, Bränna, Småträsk, Tvärsel, Snårbäcksliden och Kålsberg. Utgiven 2011. **Priset är 100 kr** och för postförsändelse tillkommer porto. **70 kr**

OBS! REA.

Beställ via e-post gunjons@telia.com
eller Gun tel: 070-320 77 56.



Dödsannonser och Inbjudningar till Begravningar

Vår senaste utgåva av kopierade Dödsannonser och Inbjudningar till begravingar fram till 1970, insamlade från privatpersoner. Mappen innehåller 2849 dokument, varav ca 385 inbjudningar till begravingar och resten dödsannonser på avlidna Älvsbybor. Den äldsta annonsen är från 1881.

Annonserna ligger på ett USB-minne. **Priset är 200 kr och för postförsändelse tillkommer 20 kr i porto.**

Beställ via e-post britt.norman@telia.com eller obergfia@gmail.com

Försäljning:

Nu finns häftet "Berättelser från Vidsel med omnejd" att köpa för 100:- + frakt om vi ska skicka det.

Det är åtta Bredsel/Vidselsbor som berättat om sina liv från förr.

Gun Tel: 070-320 77 56
eller e-post gunjons@telia.com



Gamla hantverk i Älvsbybygden I och II samt Älvsby Kyrkstad

PDF-filer av tre häften om Älvsbybygden som inte finns i nytryck längre. Ursprungligen utgiven av Älvsby Hembygdsförening samt Kyrkstadsgruppen, mellan 1996-1999. Barberare & Herrfrisörer, Barnmorskor, Damfrisörer, Murare, Skomakare, Smeder, Sotare, Stenarbetare, Sömmerskor, Urmakare, Bagare, Båtbyggare, Glasmästare, Kopparslagare, Målare, Skräddare, Slaktare, Snickare och Vulkare. Verksamma under 1900-talet.

PDF-filerna ligger på ett USB-minne.

Priset är 200 kr och för postförsändelse tillkommer 20 kr i porto. Beställ via e-post monika.jonsson@telia.com

eller tel: 070-22 10 294

Ska ni ut och resa? Känns något igen??

Resfeber

Nu närmar sig snabbt avresedagen
då jag skall till ett främmande land.
Det börjar redan pirra i magen
och nog är jag rädd, lite grand!

Hur kan vädret vara där borta?
Är det mycket varmt eller kallt?
För att jag inte skall komma till korta
så packar jag ner nästan allt.

För fjorton dar sen jag började så smått
ta ner väskorna från deras hylla,
för man får ju inte ha brått
när man resebehovet skall fylla!

Nattlinnen, behån och några trosor,
kläder för värme och kyla,
blusen, den svala, med röda rosor
och baddräkt som kroppen ska skylla.

Sen kommer jag till medicinerna
för krämpor, så eventuella,
men viktigt är väl att minerna
mot varandra är glada och snälla!

Jag lägger ner magnecyl och bromural
och någonting mot förstoppning,
passar väl bra när magen är skral
eller mot sviken förhoppning!

Liktornsplåster och mogadon,
en Vick-tub om jag får snuva
känns skönt att ha, så långt hemifrån,
för inget ska mig få kuva!

Biljetter, pass och valutan,
annars åt skogen det går,
dem kan jag ej va förutan
då ensammen jag står!

En sista koll jag nu gör:
är allt på plats som sig bör?
Då, en förtvivlad gest med händerna!
Du store, så nära jag glömde tänderna!

*Alice Perslow
Solna*



Opa pitbonska.

Kopia från Gunnel V.

Nuw då hä vart blijda, så kom i ihog en episod
frå den tijdn i var ban, å bådd nede Tväran. I
hadd ett bört skåola.

Då fekke et kost na då man skull rão sä.
Men rãolitt ha man. Vä våor i lag meste åll
bojaåonga. Om sommarn vare kurradjöim å
om vintern ine snön.

Ein da våor vä ope Frisksbakken å åkt neför
han. Hä var en Frisks- Tage å Segersbana,
Wåsterlunda å Danelsonara åså Gusta-kläppa.
I var ain bårte döm.

Vä had ållt måjlit som kon tenkes gå åk opa.
Brekken å bakkoplåta, pappstjiven å maso-
nitbijta å sjölw ha i en stor kassäre emaljäre
pott. Å hä djikk mötje bra å fort å vä had
hemst rãolitt.

Skwele å skratte, å åkt wärw opa wärw neför
denna bakk.

Å no börd man å wal tåom, å hä förstådod no
Frisken, han var ju handlar som åll veta. Ja no
vare preken över i, då han kom uit opa bråon,
å ha en korveng å en kniv å börd å stjåra en
stor bijt åt ås wår, ållihåop. Slekke glöim man
aldri. Då åll had fått, vare en litn bijt kvar, så
han fråge om nain velld håwa.. Ingen let na, så
döm wåor no belåtn, men då skwele i dell:
Jeg. Å dåfekkk i sistnårtn. Hä jaå na i aldri
glöim, så rãolitt vä ha å så gott hä var vä kor-
ven.

Å SYLVIA BÅRTE
KNÖUSN'.

(Före kälkens tid)



Skapa pensionärsfest

(Har ingen författare till versen)

Fru Talman. Mina Damer och Herrar, ärade medarbetare.
Det finns som bekant många sätt att börja ett tal,
man kan börja med; redan de gamla grekerna ----
vill man vara riktigt grundlig kan man börja med romarna.
Vad som också är gångbart är att börja litet anspråkslöst---
jag är ingen talare etcetera, etcetera.
Men jag tänker inte hålla något tal,
jag vill bara svara på Carinas undran hur det känns att vara
så gammal, att vara tant Birgit!
Jag vart svaret skyldig, men nu har jag fått en förstoringsspegel
av mina barn, och allt blev väldigt tydligt.



Att bli gammal, jag kan inte säga annat
Det är rent helvetiskt, osympatiskt, oestetiskt.
Allting hänger ju, torrt är skinnet, svagt är minnet.
Munnen full av köpta tänder, bruna fläckar uppå händer.
Det är fel på hjärnkontoret (fast man kanske själv ej tror det)
Själens gråter, tanken sinar,
hjärnans celler bort-förtvinar.
Å så är det slut på erotiken, ingen liten vän i viken
ser på en med lystna blickar.
Kroppen värker, allting klickar
reumatism pinar låret, rakt och stripigt hänger håret.
Ögonlocken som gardiner, ådrorna som serpentiner,
 huden nu en hop av rynkor, här och där ses stora skrynklor.
Tvi, den lede, - man vill kräkas, ingenting nu mer vill läkas.
Jag kan inte säga annat – allting är ju rent förbannat.

Några historier från boken

"De bästa Norrbottens historier-na".



JORDEN GENOMVÄT

— Ja, män si nu haf e rägne så mutje å lääng at i tuck
hä sko bure å dropa ope take e Amereka.

Ja men se nu har det regna så mycket och
länge att jag tycker det ska börja droppa i
taket i Amerika.

Bara en stilla undran?
Bågnar taket i Amerika av
snötyngden nu då?

FROM ÖNSKAN

Ett original av gamla stammen råkade i timmerskogen,
långt från hemmet köra sönder kälkarna, i hans ögon omöjliga
att reparera, och i sin förtvivlan skrek han med sin väldiga röst:
— Han som nu ha vure dö å nalta sali.

Den som nu hade varit död och lite salig.

SÖLIG

— Än Danel jär mutje krölat. Om söndasmörna steig än
opp klåka fem, å åte han ha klett sä, börste skåon å
törke glasöga, så reng e först gånga ope tjörka.

Saktmodig.
Daniel är mycket saktmodig. På söndag mornarna
stiger han upp klockan fem, och innan han klätt på
sej, borstat skorna å torkat glasögonen, så ringer det
första gången i kyrkan.

Älvsbybygdens soldater under äldre tid

När landet i norr stiger fram ur dimmornas dunkel under 1300-talet, så ingick man inte i den äldre medeltida försvarsorganisationen ledningen. Hälsingelagen stadgade i stället att de skattskyldiga i Ume och Bygde tingslag ”och alla de som bo norr därom” vid behov skulle försvara sig själva. Lagen föreskrev inte mindre än fem folkvapen som svärd eller yxa, järnhatt, sköld, brynja eller musa samt båge med tre tolfter arvar (pilar).

De första soldaterna

Muntliga traditioner talar om ryska senmedeltida härjningar i kustlandet, som visserligen kan ha försatt bygdens bönder i försvarsberedskap, men det är tveksamt om det berörde nybyggena långt uppefter Pite älvdal. En av de första gångerna vi möter en person från älvsbybygden i mer krigiska sammanhang är när Mats Olofsson från Korsträsk listas under hövitsmannen Carl Byrielssons fänika år 1593. Troligen deltog fänikan i striderna mot ryssarna på Kolahalvön åren 1590-93. Mats Olofsson var sannolikt son till Olof Nilsson i Korsträsk och omtalas själv som bonde i byn åren 1594-1601. År 1602 nämns han som husman, vilket innebar att han saknade eget hushåll, och år 1603 saknas han helt. Under de följande tio åren talas det om 5½ spannland ödejord i Korsträsk, vilket troligen utgjordes av Mats nedlagda hemman.

En annan tidig soldat var Per Erichsson i Visträsk, som i längden för Älvsborgs lösen 1613-18 omtalas som en gammal landsknekt vilken ”legat i bloodsothen och deraf död blefuen” omkr år 1615. Hustrun var helt medellös och gick omkring som tiggerska. Mannen var sannolikt son till den fattige bonden Erich Olsson i samma by.

Soldater genom utskrivning

Under första hälften av 1600-talet var Sverige ständigt i krig med Ryssland, Danmark och Polen, innan man år 1630 trädde in i Trettioåriga kriget, som varade fram till år 1648. Dessa krig krävde ständigt nya soldater, vilka man började utse genom utskrivning. Samtliga vuxna män indelades i rotar om tio, ibland femton, varav en krigsduglig uttogs. Som regel undgick dock de besuttna bönderna utskrivning, i stället tog man lösdrivare, drängar och bondsöner.

Förvisso finner vi en del älvsbybor bland de västerbottningar som bemannade garnisonsorter som Altdamm, Demin, Stralsund och Stettin i Nordtyskland. Kanske deltog man också i Danska kriget 1644-45, då västerbottningar kom att sättas in som änterkarlar på flottan och trupper i Jämtland. Dessa gjorde bl a tjänst i sjöslaget vid Kolberger Heide och försvaret av Frösö skans.



Delar av Norrlands storregemente 1626, vari även knektar från Luleå och Piteå socken ingick.

Att i detalj följa bygdens söner under dessa svåra år låter sig svårligen göras. Vi kan dock konstatera att många unga män aldrig återsåg hembygden, utan mötte sitt öde genom farsoter i någon av garnison-sorterna eller på slagfältet. Några återkom dock och vi kan vara övertygade att de hade mycket att berätta för de hemmavarande. Ett exempel på en dylik hemvändande soldat lämnar Uno Westerlund i "En svensk historia från periferin", där periferin är lika med Manjärv. Den fattige bonden Staffan Anderssons son Olof Staffansson skrevs till soldat 1633 och återvände till hembygden först efter 15 år. På utskrivningslängder för 1647 och 1648 står han upptagen bland de till krigstjänst odugliga med noteringen "hemma". Under hans långa frånvaro sköttes hemmanet i Manjärv av hustrun Karin och pigan (d v s dottern) Malin. Olof Staffansson dog sannolikt hemma i Manjärv år 1652.



I förgrunden svenska infanterisoldater vid stormningen av Frankfurt an der Oder 1631.

Soldater 1620-48

De soldater från Byn, Korsträsk, Visträsk, Muskus och Manjärv, som återfunnits i rullorna från åren 1620-48 är följande;

- Lars Eriksson i Manjärv, roterad 1621, sannolikt son till Erik Jönsson o h h Ingeborg.
- Hans Staffansson i Manjärv, knekt 1627, sannolikt son till Staffan Andersson o h h Kirstin i Manjärv.
- Ingeual Larsson på Byn, nämnd som gammal knekt 1623, död i tjänst, sannolikt son till Lars Matsson på Byn nr 4.
- Peder Andersson på Byn, nämnd som gammal knekt 1623, sannolikt son till Anders Sylvestersson på Byn nr 6.
- Johan Andersson i Korsträsk, nämnd som gammal soldat 1623, död i tjänst, sannolikt son till Anders Persson o h h Brita på Korsträsk nr 1.
- Joen Larsson i Muskus, nämnd som gammal soldat 1623, korpral 1624, sannolikt son till Lars Nilsson o h h Maria på Muskus nr 1.
- Michel Staffansson i Korsträsk, nyskriven soldat 1623, knekt 1627, sannolikt son till Staffan Persson o h h Kirstin på Korsträsk nr 3.
- Grels Sylvestersson i Muskus, nämnd som gammal soldat 1623, sannolikt son till Sylvester Olofsson o h h Kerstin.
- Olof Staffansson i Manjärv, nämnd som gammal soldat 1633, regementsprofoss 1640 och hemma 1647-48, sannolikt son till Staffan Andersson o h h Kirstin i Manjärv.
- Lars Erichsson i Manjärv, nyskriven soldat 1623, sannolikt son till Erich Jönsson i Manjärv.
- Mats Larsson på Byn, född 1592 och nyskriven soldat 1624, sannolikt son till Lars Matsson på Byn nr 4, Mats nämns själv som bonde på hemmanet under åren 1628-60.
- Staffan Persson i Visträsk, nyskriven soldat 1624, sannolikt son till bonden och knekten Per Erichsson o h h Sigrid på Visträsk nr 2.
- Nils Olofsson på Byn, nyskriven soldat 1631, i Preussen 1635, korpral 1644.

- Anders Staffansson i Korsträsk, nyskriven soldat 1633, död i Damm 1637, sannolikt son till Staffan Matsson o h h Karin i samm byn..
- Olof Ingeualsson på Byn, född 1605, gammal knekt 1634, i Preussen 1635, går för sin bror Per Ingeualsson, sannolikt söner till Ingewal Michelsson o h h Karin på Byn nr 1, Olof nämns själv som bonde på detta hemman åren 1632-80.
- Olof Sylvestersson i Muskus, död i Preussen 1635, sannolikt son till Sylvester Olofs son o h h Kerstin i samma by.
- Erich Persson i Visträsk, gammal knekt 1638, sannolikt son till bonden och knekten Per Ersson o h h Sigrid på Visträsk nr 2.
- Olof Persson på Byn, gammal knekt 1645, åter nyskriven 1655, sannolikt son till Per Larsson på Byn nr 3, Olof nämns som bonde på detta hemman under åren 1650-1701.
- Jöns Persson på Byn, skriven 1644 eller tidigare, hemma 1647, nämns som bonde på Byn nr 5 1642-86, gift med Bryta.
- Per Grelsson Präst i Muskus, lejd som soldat 1644 av Måns Andersson i Sjulnäs, hemma 1667-72, Göteborg 1675, på skeppet Stora Kronan 1676, Kalmar 24/6 1676, död i slaget vid Lund 4/12 1676, möjligen son till Grels Sylvestersson o h h Maret i Muskus.
- Lars Persson på Byn, gammal knekt 1647, möjligen son till Per Larsson på Byn nr 3 Clemet Ersson i Muskus, går för sin bror 1647, sannolikt son till bonden Erich Jönsson i Manjärv, själv bonde på Visträsk nr 1 åren 1654-86.

Det äldre indelningsverket

Det äldre indelningsverket tillkom p g a erfarenheterna från Trettioåriga kriget, med dess ständiga utskrivningar av soldater, och år 1649 tecknade Västerbotten avtal med staten om att ständigt hålla 1 056 korpraler och gemena soldater, det s k ständiga talet. Dessutom gjordes socknen och inte roten ansvarig för knektehållet. Det innebar för Piteå socken skyldighet att hålla 120 knektar, varav ett icke specificerat antal utgick från Byn, Korsträsk, Visträsk, Muskus och Manjärv. Av soldater från dessa byar finner vi följande under åren 1649-95.

Byns soldater 1649-95:

- Johan Persson, lejd av Jöns Persson på Byn 1651 eller tidigare, död 24 feb 1657.
- Lars Matsson Smedh, lejd av sin bror Per Matsson på Byn nr 4 år 1655 eller tidigare, under Luleå Silverbruk 1668, båda troligen söner till Mats Larsson i samma by.
- Nils Matsson på Byn, under Piteå Silverbruk 1657 och uppges vara soldat under eget hemman på Byn feb 1678.
- Jöns Jönsson Menlös på Byn, lejd av Per Persson vid Forsen 1655 och under Piteå Silverbruk 1657, kvarstår till 1677 då han nämns som gammal, förmodligen identisk med Jöns Jönsson på Byn nr 6 under åren 1650-80.
- Lars Nilsson på Byn, profoss under kapten Isak Loffmans kompani 1660.
- Per Matsson på Byn, under Piteå Silverbruk 1663, bonde på Byn nr 4 under åren 1666 -80, åter antagen till soldat för eget hemman dec 1677, uppges vara död i Ripa vid Åhus i jan 1679, hustrun uppges vara ensam på hemmanet med fyra barn och fyra kor år 1680.
- Jöns Olofsson Ström, lejd som soldat 1669 av sin far Olof Persson på Byn nr 3.
- Joen Olofsson, lejd feb 1678 av sin far Olof Ingeualsson på Byn nr 1, Joen uppges död i Ripa vid Åhus i nov 1678.

- Nils Olofsson, antogs till soldat 1678 ifr kapten Weijers tremänningskompani, sjuk i Malmö 1678-79, placerad vid Umeå kompani i Ystad 1679 och som garnison i Stralsund 1680, utbytt 15/6 1683, möjligen identisk med Nils Olofsson på Byn nr 5.
- Jöns Jönsson, antogs till soldat den 8/2 1679 för eget hemman, nämnd på Byn nr 6 1650-80, enl förskoningslängd 1678-79 hustru och sonhustru med två barn samt endast 2 kor på hemmanet.
- Per Olofsson, antogs som soldat 8/2 1679 för eget hemman på Byn, sannolikt son till Olof Persson nämnd på Byn nr 3 under åren 1650-1701.
- Mats Jönsson Ryss, antogs som soldat 1681 ifr korpral vid kapten Bohles tremänningskompani, utbytt 15/6 1683 mot brodern Anders Jönsson, sannolikt son till Jöns Jönsson på Byn nr 3, testamente efter hustrun sep 1689.
- Per Jönsson Stuth, antogs som soldat 15/6 1683 för brodern Mats Jönsson Ryss på Byn nr 3, utbytt 1689.
- Zachris Persson Strömkarl, antogs som soldat 15/6 1683 för brodern Lars Persson eller fadern Per Matsson på Byn nr 44.
- Per Matsson Skråm, lejd som soldat 15/6 1683 av Nils Olofsson på Byn, sedan bonde på eget hemman på Byn.
- Anders Jönsson Stuth, lejd som soldat 1689 av Per Jönsson Stuth på Byn nr 3.
- Olof Carlsson Kock, antogs som soldat 1695 för eget hemman på Byn nr 2, testamente efter svärmor dec 1696 och efter hustru mars 1698.



Sjöslaget vid Ölands södra udde 1676 där många soldater från Västerbottens regemente omkom.

Korsträsk soldater 1649-95:

- Olof Matsson Finsson i Korsträsk, lejd som soldat 1658 av Olof Olofsson i samma by, hemma 1657-72, under Luleå Silverbruk fr o m 1672 och under kapten Cruus kompani i Jämtland feb 1676, sannolikt son till Mats Olofsson o h h Elin på Kors-träsk nr 2, bonde på detta hemman under åren 1666-80, hustrun därefter ensam på hemmanet utan manshjälp med endast en ko och ingen häst, sonen Mats Olofsson övertar sedan hemmanet.
- Per Olofsson, antogs som soldat 1689 för eget hemman i Korsträsk, sannolikt son till Olof Persson o h h Marget på Korsträsk nr 1, död okt 1678.
- Mats Olofsson Gädda, antogs som soldat 1689, sannolikt son till Olof Persson på Korsträsk nr 1, död i Göteborg 3/7 1690.

Visträsk soldater 1649-95:

- Per Cemetsson i Visträsk, mönstrad i Stockholm 1657, sannolikt son till Cemet Ersson på Visträsk nr 1.
- Anders Persson i Visträsk, mönstrad i Stockholm 1658, död på skeppet Ceasar 29 okt 1658, troligen son till Per Ersson o h h Sigrid på Visträsk nr 2.
- Anders Persson i Elbys(?), död enl rulla 1660 (möjligen Anders Persson ovan).
- Per Andersson, antogs som soldat 12/5 1675, vid Luleå kompani 1677, vid kapten Reuters kompani och flotteskadern i Dalarö juni 1677, död i Göteborg 1679, sannolikt son till Anders Persson på Visträsk nr 2, gift med Maret som brukade hemmanet under åren 1666-80 med fem små barn och endast en ko.
- Josef Hindrichsson Hara, antogs som soldat dec 1677, i Ystad 1679, Stralsund 1680, Piteå 1683 och Göteborg 1690, hemvist Böle och Visträsk.
- Olof Nilsson Lindberg, antogs som soldat 1691, transporterades från rote nr 1 till nr 85 vid roteringen 1695, hemvist Visträsk.

Muskus soldater 1649-95:

- Nils Matsson i Muskus, mönstrad i Stockholm 1657, hemma 1660, troligen son till Mats Nilsson på Muskus nr 1.
- Olof Sylvestersson Setterhuvud, lejd som soldat 1658 av Per Nilsson i Öjebyn, hemma 1667-72, död i Göteborg, sannolikt son till Sylvester Olofsson i Muskus.
- Jakob Cemetsson, lejd som soldat 1666 av Anders Olofsson i Svensbyn, hemma 1667-68, avgått ur tjänsten feb 1668 och död i Muskus, möjligen son till Cemet Ersson i Visträsk.
- Johan Matsson, antogs som soldat feb 1678, död i okt samma år, nämnd på Muskus nr 1 under åren 1660-78, gift med Brita nämnd 1679-81.
- Mats Nilsson Mugg, antogs som soldat 1689, på rote nr 83 vid roteringen 1695, sannolikt son till Nils Matsson på Muskus nr 2 samt bror till Johan Nilsson.

Manjärvs soldater 1649-95:

- Lars Johansson i Manjärv, antogs som soldat 1672 för eget hemman, ej närvarande vid mönstring i Umeå p g a den 14 mil långa vägen, befalldes komma efter, men eftersom han är en fattig man med stort skattehemman och många små barn att försörja så vill han sätta sin son.

- Johan Larsson i Manjärv, antogs som soldat 11/7 1678 ifr kapten Bohles tremännings kompani, avgått vid Ripa i Åhus 26/3 1679, sannolikt son till Lars Johansson på Manjärv nr 1.
- Olof Larsson Mård, antogs som soldat 15/6 1683 för fadern Lars Johansson på Manjärv nr 1

Utgångna knektar under 1600-talet

Från ovan nämnda byar finner vi således hela 56 knektar utgångna under åren 1620-95, varav 22 utgick under åren 1620-48 och 34 under åren 1649-95. Dessutom kan det finnas andra knektar som tjänat under Luleå eller Skellefteå kompanier och som därmed inte kommit med i denna undersökning. Med de fåtaliga knektar som vi finner före 1620 kan vi säkert räkna med cirka 60 unga män som fick göra tjänst i den svenska stormaktsarmén under en period av hundra år eller tre generationer. Undersökningar från andra områden i Sverige tyder på att minst hälften av de utskrivna soldaterna aldrig återkom. De dog i sjukdomar, på slagfältet eller helt enkelt rymde ur tjänsten. Vi har ingen anledning anta att situationen var annorlunda för knektarna i Piteå kompani. När man tar i beräkning att det endast fanns ca 18 hemman i ovan uppräknade byar under 1600-talet, varav flera förde en tynande tillvaro, så förstår man att dräneringen av manlig arbetskraft var mycket allvarlig. I stort sett varje hushåll under varje generation fick sätta en soldat, vars möjligheter till överlevnad inte var stora!

Anders Sandström Vid sel den 3 jan 2018

Amiralskeppet
Stora Kronan 1676.



Kopior av N:o 1 av Norrbottens- Kuriren Lördagen den 14 december 1861.



På denna tidning, som utkommer hvarje helgfri Lördagsafton Kl 6 e.m, emottages Prenumeration på Boktryckeriet med 4 rdr för helt år, för halft 2 rdr 25 öre. Postkontoren tillkommer postförvaltare arvode. Annonser beräknade efter 6 öre för hvarje finstil-rad, med förhöjning för större stilar, tillägges å Boktryckeriet senast kl. 2 e.m. dagen före utgivningen. Ingen annons införes under 25 öre.

Luleå, tryckt hos E. U. Berglund.

*Har försökt renskriva, ifall inte alla kan läsa den gamla stilen.
Kan ha tolkat fel på något ord?*

Tredje Söndagen i Advent Predikar:
3 Stadspräkan: Högmedsan, Kommin. Burman.

Annmälan.

Norrbottens-Kuriren
annmäles härmed till prenumeration för nästkommande år. Tidningen redigeras i liberal anda och efter den plan, som detta nummer utvisar. Genom redaktionens vännar blir tidningen i tillfälle att under rubriken "Kurirbref" meddela de tilldragelser af wigt, som förekomma i flilda delar af Norrbotten, såsom Piteå, Haparanda, Kalix och Råneå. — Ehuru tidningen, bland annat genom begagnande till en del af mindre stilar, blir innehållsrikare, än "Norden" varit, nedsättes likwäl prenumerationens pris, eller för helt år 4 rdr, för halft 2 rdr 25 öre och för fjerdedel 1 rdr 25 öre runt, då prenumeration sker å tryckeriet, men med tillägg af (förhöjdt) postarvode, 75 öre, då den sker å postkontoren.

Annonser, beräknade efter 6 öre för hvarje finstilrad, med förhöjning för större stilar, emottagas å tryckeriet sednast kl. 2 e. m. dagen före utgifningsdagen.

Mot en afgift af 50 öre hemsändes tidningen till i staden boende prenumeranter. Luleå i December 1861.

Redaktionen.

Auktion.

Genom öppen Auktion, Måndagen den 16 dennes kl. 1/2 12 f. m, öfverlätes till den minstfordrande underhållet af den del af allmänna landsvägen som tillhör Staden, att för 1 eller 5 år bor arrenderas. Skolandes inroparen ställa antaglig borgen för lagliga fullgörandet af nämnda åtagande.

Drätselkammaren förbehåller sig prövandet af anbudets antaglighet. Luleå den 6 December 1861.

Å Drätselkammarens wagnar:
J. W. Finell.

Genom öppen Aktion, måndagen den 16 dennes kl. 1/2 12 f.m. överlätes till den minstfordrande underhållet av den del av allmänna landsvägen som tillhör staden, att för 1 eller 5 år bortarrenderas. Skolandes inroparen ställa antaglig borgen för lagliga fullgörandet av nämnda åtagande. Drätselkammarens förbehåller sig prövandet av anbudets antaglighet. Luleå den 6 December 1861.

Å Drätselkammarens wagnar:

J.W Finell

Allmän Sockenstämma hålles den 22 Dec.,
hvar till Sockenmännen kallas att besluta i följande: 1:o om Snöskottningen af wägarne till Kyrkan, 2:e om lön till Orgeltramparen, 3:o om amortering af folkskolans skuld till Stadskassan. Luleå den 8 Dec. 1861.

D. Burman.

Allmän sockenstämma hålles den 22 Dec. wartill Sockenmännen kallas att besluta i följande: 1:a om Snöskottningen av wägarna till Kyrkan, 2:e om lön till Orgeltramparen, 3:o om amortering av folkskolans skuld till Stadskassan. Luleå den 8 Dec. 1861.

D. Burman.

Valet av Landshövding.

I Norrbotten ska vi ju snart få en ny Landshövding. 1861 valdes också en ny Landshövding. Det var ett kort inlägg på två rader. Sen följer korta inlägg om händelser i Luleå och Norrbotten.

Klipp från Norrbottens-Kuriren Lördagen den 14 december 1861.

Norrbotten.
Luleå.

Öfverste Bergman är nu definitivt utnämnd till Landshövding i detta län.

— Hr doctorn och Riddaren G. M. Waldenström har, efter fulla 66 år och 46-årig trågen och mödosam verksamhet såsom provinssiäläkare i detta län, afsagt sig denna besättning. Sedan 19 års ålder provinssiäläkare har hr doctor Waldenström med en fällspord vigör och oförtrutet intill sista dagen fullgjort sina åligganden i ett distrikt, som mer än andra kräver fysisk styrka, mod och ihärdighet. Med all trygghet kan man säga, att den dag kommer att låta vänta på sig, som förete hans like i förenämnde egenstapel. Hr doctor W. gvar står såsom stads- och lazarettläkare härstädes.

— Vi anse oss böra fästa den musil- och dansälskande allmänhetens uppmärksamhet på de Soiréer, som hr Westman och Sätterholm under inslundande vinter å nya Rådhusets salong ämna anställa, och hvarmed början göres i morgon. De som med oss tungt känna saknaden af högre estetiska prestationer, skola omöjligt med glädje omfatta detta tillfälle till omväxling och förfröelse under den långa enformiga vintern.

— Ghuru väderleken en längre tid varit i högsta grad omverlande, läser lyckligtvis helsotillståndet för närvarande vara på det hela ganska tillfredsställande. Några spridda fall af smittkoppor hafva väl intröffat både

här i staden och i Öfver-Luleå, men sjukdomen synes icke komma att gripa omkring sig. Upp emot lappmarken och på bruken inom Råneå distrikt skall sjukligheten likväl vara ganska stor.

— Genom försummelsen att icke genom riskor utmärka wakarne invid staden förde förliden vecka en dräng ned både sig sjelf, häst och släde. Efter mycket bråk lyckades man väl upptaga så väl den ene som den andre, men händelsen torde vara till wäckelse för wederbörande att tillhålla ordning härutinnan.

— För några dagar sedan började risningen af gamla rådslun, och torde det gamla rucklet redan i nästa vecka vara jemnat med jorden. Detta är emellertid så mycket mera öwäntadt, som köparen deraf icke varit förpligtad till des risning förrän om ungefär tre månader.

— Enligt Landshövdinge-Embets kungörelse kommer afstignings-konvocationsmöte mellan rotehållare och soldater inom Piteå Kompanis stånd att å wanligt ställe förrättas tisdagen den 24 dennes kl. 9 f. m.

— Val till Bedamöter i Drätselkammaren kommer att förrättas den 23 dennes.

— Folkets Tidning uppgifwer, att man wid nästa riksdag ämnar framkomma med det förslaget, att svenskt konungadotter må, då hon ej eger bröder, få bestiga Sverges thron.

— Under Oktober månad har från hamnarne i Piteå och Skellefteå exporterats: 39 T:r Tjära, 13,208 st. Bjellar och Sparrar, 9,219 Tolfster Bräder och Plankor, 164 T:r Brädslump, 923 st. Spiror. — Från Luleå och Råneå: 70 T:r Tjära, 9,776 st. Bjellar och Sparrar, 6,620 Tolfster Plankor och Bräder, 44 T:r Brädslump och 156 st. Spiror. Från Haparanda och Neder-Kalix: 4 st. Bjellar och Sparrar, 1,426 Tolfster Plankor och Bräder, 24 T:r Brädslump och 11 st. Spiror.

- Genom försummelsen att icke genom riskor utmärka wakarne invid staden körde förliden vecka en dräng ned både sig sjelf, häst och släde. Efter mycket bråk lyckades man väl upptaga så väl den ene som den andre, men händelsen torde vara till wäckelse för wederbörande att tillhålla ordning härutinnan.

— Genom försummelsen att icke genom riskor utmärka wakarne invid staden körde förliden vecka en dräng ned både sig sjelf, häst och släde. Efter mycket bråk lyckades man väl upptaga så väl den ene som den andre, men händelsen torde vara till wäckelse för wederbörande att tillhålla ordning härutinnan.



Lärarinnan Maja Larsson

Hittade, för ett tag sedan, en bild på lärarinnan Maja Larsson, bilden är tagen någon gång på 1960-talet. Skickade bilden till Gun, som forskar och skriver om allehanda ting, hon blev glad åt bilden och kom med förslaget: ”Du kan väl skriva något om din lärarinna Maja Larsson”.

– Detta skall jag nu försöka mig på.

Småskoleläraren Maja Larsson var verksam i Granträsk från 1920 till 1960-talet, det betyder att det har varit många barn som fått sina första grundläggande lärdomar av Maja, många har förvaltats dessa lärdomar väl.

Själv hade jag Maja som lärare 1940-1942, men jag minns nästan ingenting från själva undervisningen. Småskolans sal var på andra våningen, där hade Maja också sin bostad, vad jag minns så var hon till det yttre lite rund och ganska kortklippt, det var nog hennes stil, inget krusiduller varken i frisyr eller i övrigt.

Hon kunde klart och tydligt framföra sina åsikter, blev hon irriterad kunde det märkas en lite annan språkklang (Överkalixmålet.) Maja hade med säkerhet varit tvungen att lära sig förstå Granträskarnas tungomål (Pitemålet), men jag har inget minne av om hon kunde prata nämnda språk.

Maja hade bil, åtminstone från slutet av 1930-talet och det var inte många som hade bil den tiden. Under andra världskriget när ingen bensin fanns att få var hennes bil, en Opel Kadett, upp-pallad i en lada hos Helmer Lundgren, efter kriget bytte hon till en Moskvitch och senare Skoda. Hon tog ofta sina elever med i bilen och åkte på utflykt.

Under 1940-talet försökte hon komma in i nöjesbranschen.

Tillsammans med Gunnar Stenqvist köpte hon en rundloge som flyttades till en plats inte så långt från skolan. Logen inreddes till danslokal och skulle även användas till annan ”kulturell verksamhet”. Logen fick det passande namnet Glada Åttan. Dess tid blev dock, av olika anledningar, ganska kort. Vad Majas affärsidé var, ang. Glada Åttan, är oklart? Möjligen hade hon tänkt konkurrera om själarna med den frireligiösa väckelserörelsen, som då var ganska stark.

Maja hade som nämns sin bostad i skolan, där hon bodde ensam, men hon tyckte om att ha ett visst mått av umgänge för hon var ofta på besök i gårdarna. Jag minns när hon var på besök hemma hos oss, då var det väldiga diskussioner, om vad vet jag ej, men det var vid denna tid ett spännigt och ovisst läge för Sverige där i början av andra världskriget, så det fanns säkert mycket att diskutera. Vad jag också minns var att det också blev en del skratt och glada miner mitt i allt elände.

Maja var troligen inte alltid så lätt att samarbeta med, men var respekterad för sina kunskaper och sina åtaganden i mångahanda ting och rakt på sak, ”inga krusiduller”.

Maja som lärare har jag lite svårt att minnas och att bedöma, har ingen annan lärare att jämföra med. Jag tror och har hört att hon hade en något friare undervisningsmetod än vad som var vanligt vid denna tid. Hon var alltså före sin tid när det gällde förmedla kunskaper till sju-åttaåringar.

Kollade mitt betyg från 1940-1942, ser att Maja lyckas förmedla en hel del kunskaper till min arma hjärna, en del betyg är klart godkända, betyget för skriv och språklära, som märks, lite sämre.

Ger följande betyg för lärarinnan
Maja Larsson
Betyg för läsåren 1940-1942
Granträsk B2 skola

För kunskaper och färdigheter:
Med beröm godkänd = AB
För uppförande: Mycket gott = A
För ordning: Mycket god = A

TL



Många i hela Älvby-trakten visste vem
Maja Larsson var. Men många med mej
visste inget om hennes bakgrund annat
än att hon kom från Överkalix, bl.a. hennes dialekt avslöjade det.

I födelseboken står det inte Maja Larsson utan: Maria Matilda Larsson född 1896-01-10 i Ahlshammar Överkalix (BD). Hon var dotter till Nils Henrik Larsson i Alshammar * 1858-11-19 och Anna Brita Isaksdotter * 1867-01-04 (gifta 1891-03-20). De hade 10 barn och Maja var den tredje i syskon skaran.

Maja Larsson, skymd är Astrid gift med Helge Lundberg, Älvsbyn, med ryggen mot kameran Emelia Lundgren.

Mamman avled 1919-02-08 (52 år) och Pappan avled 1925-06-10 (67 år) båda hade Lunginflammation inskrivet som dödsorsak.

Maja bodde i sitt hem där hon står som småskollärare, troligen började hon sin yrkesbana där? Hon bodde kvar där ett par år efter att modern avlidit.

I Husförhörslängden 1915-1927 står det att Maja Larsson flyttade till Granträsk som lärarinna den 5 december 1921, från Överkalix. En syster till henne Karin Lydia kom till Granträsk den 3 juli 1928 som piga. Hon var fortfarande skriven där som piga till 1938 då är hon antecknad som utflyttad, står ej vart?

Annat att notera från hfl är att en syster till Maja Katarina Wilhelmina Larsson född 1892-01-18 åkte till Amerika 1912. Senare utvandrade även brodern Lars Ludvig f. 1902, han emigrerade 1928, med sin yngre syster Frida Josefina f. 1910. I hfl. är inskrivet att förmyndaren samtyckt, eftersom hon endast var 18 år.

Då förstår man att anledningen till Majas Amerika-resa senare var kanske att hälsa på syskon där?

År 1946 är Maja mantalsskriven: Älvsby, Granträsk 2:10 enligt Sveriges befolkning 1950 (ArkivDigital). År 1959 är hon skriven på Stg 638 Älvsbyn och år 1961 i Luleå Norrbottens län, det finns i Sveriges befolkning 1960 (ArkivDigital).

Med detta vill jag visa hur man kan spåra och visa hur människor levat och bott med hjälp av kyrkböcker.

Jag har liksom Tore inga starka minnen från skol-tiden med Maja, berodde det kanske på hennes sätt att undervisa? Jag minns att hon fick oss att stå framme och sjunga solo en åt gången, det har då ingen annan lyckats få mej att göra !!

Tore minns att hon bodde i skolan, jag började nåt år efter honom, så det jag minns är att hon bodde i den lilla stuga som hon själv byggde ej så långt från skolan, bredvid "Hermans". Hon fick säkert en del hjälp av bybor och grannar med att bygga den.

Ett minne som jag har är att mina föräldrar och jag var bjudna till henne, i den stugan.

Maja bjöd på äpplen som hon stekte i hennes öppna spis, det var en upplevelse, hade aldrig smakat det tidigare. Tror att det var före det jag börjat skolan.

Hon var en föregångare i mycket, hon plockade och tillredde svamp, murklor bla. Många uttryckte: "ita verkligen såppen?"

Gun.



Barn till Johan August (Östensson) Lundkvist (1839-1920) och Elsa Johanna Johansdotter (1847-1920) Korsträsk.

Bilden är skanning av en medfaren förstorad bild som Bo Lundkvist (barnbarn till Fredrik) från Stockfors har i sin ägo.

Samma syskonskara med sina respektive på nästa sida. Båda de korten är tagna vid samma tillfälle.

Bildernas ägare Håkan Nygren

*Kortet till höger hade vi i förra Byabladet
som okänt par*

Nu är gåtan löst, det är:

Föräldrar till ovanstående syskonskara.

Johan August Östensson, Lundkvist född 1839-07-21 i Korsträsk d. 1920-04-23

*och makan Elsa Johanna Johansdotter
Född 1847-06-19 död 1920-04-17.*

Makarna avled med bara sex dagars mellanrum.

I dödboken på Elsa Johanna står det influensa som dödsorsak, inget antecknat på Johan August.

De begravdes samma dag 1920-05-09.

Bildens ägare: Thure Grönlund





Längst bak från. v. Beda (1886-1953), gift. med Albin L. (1885-1968) bredvid, Leonard (1873-1934), August (1871-1936) i Stockfors och Fredrik längst till höger (1868-1943) Sittande: Ruben (1875-1959) och Sara Magdalena (1877-1953), Arvid Grönlund (1878-1960) och Hanna Lundkvist (1882-1966), Hilma Lundkvist (1879-1945) och Olof Nygren, (1869-1944) sist Karl Lundkvist (1877-1943) och Elin Lovisa Bergman (1890-1973).



Fotot som syns på väggen till höger är av Per Persson-Nygren 1834-1912 och hustrun Anna Sofia 1833-1898, alltså kyrkoherde Johannes Nygren och Håkan Nygrens farfar Olofs föräldrar.

Håkan har av det dragit slutsatsen att fotona tagits hos hans farfar och farmor av hans pappa Folke, omkring år 1930. Folke var då 19 år och fotograferade och framkallade själv, lade negativet på fotopappret och kontaktkopierade. Folke N. använde också magnesiumpulver, som gjorde att många blundade för det starka ljuset.

Per Persson, Nygren
(1834-1912)
Hustrun Anna Sofia
Johansdotter
(1833-1898.
En dotter i bakgrunden.
Bildens ägare :
Håkan Nygren

Håkan har bistått mej med bilder och namn, födelse och dödsdat har jag kompletterat med uppgifter som jag sökt i Kyrkböckerna med hjälp av Arkiv Digital.

Gun



Anna Magdalena Sandberg f. 1864-03-31,
Karl Sandberg f. 1873-01-15,
Britta* Carolina Sandberg f. 1870-06-16
August Adamsson, Sandberg f. 1836-03-22
och Katrina* Maglena Olofsdotter f. 1831-03-14*

Bildens ägare: Birgit T. Nilsson

Efterlysning.



*Känner någon igen mannen?
Från Lars Lundgrens Album Granträsk*

Förväxling av bilder.

Porträttet nedan till vänster är Johan Oskar Sundberg 1878-1931, gift med Anna Grönlund 1877-1940. Korsträsk. Johan Oskar var far till Karin Stenberg, vars livs historia finns i Byabladet nr 13,14 och 15.

De rätta uppgifterna har kommit från Thure Grönlund och Håkan Nygren som båda haft kontakt med släktingar och anhöriga. Så det är klarlagt utan tvivel!

Porträttet har varit på vår Älvsbyns Forskarförenings Hemsida med fel namn.



alvsbyforskarna.se/

Det är nu tillrättat.

Här till höger bilden på den person som felaktigt angetts.

Detta är:
Johan August Sundvall
1878-1937
Korsträsk



Efterlysning.

Kan någon ge tips varifrån detta gruppfoto kommer ifrån???
Det är inlämnat till forskarföreningen för en tid sen.



*Är ni intresserad av att lära er
Släktforskning
Anmäl intresse till undertecknad eller
direkt till ABF Älvsbyn.
Gun tel: 070-320 77 56*



*Årsmötet måndagen den 5 mars
Kl 18.30
Lennart Öhman från Arvidsjaur kommer och berättar om sin bok,
"Hur sjukvården kom till norr".*

***Glöm ej anmäla er före den 28 febr. till**
Catharina Berggren tel. 0929-122 74
eller mobil: 070-891 22 74
E-post: co.berggren@alvsbyn.net*



Snömängden vid Lomtjärns-korsningen 2018-01-28