



Biblioteket i Älvsbyn med vår Forskarhörna och Forskargrotta. Öppet Hus måndagar 16.30-18.30 samt onsdagar 13.00-15.00.

Höstupptakt.

Så var det åter september och vi håller öppet i Forskarhörnan igen! Hösten blir full av händelser inom släktforskningen. Vi kommer att arkivera vår fotoutställning tillfälligt men planerar att kunna plocka fram den vid förfrågan från organisationer/föreningar. Gäller i första hand vid arrangemang på Fluxen.

Många har frågat om vi kommer att ge ut bilderna från utställningen på något sätt.

Kanske kan några av dem bli en fotokalender för 2014.

Kursverksamheten börjar den 10 september med en cirkel i släktforskning för nybörjare. Efter detta så kommer vi att ge en kurs i Disgen för nybörjare. Vi har redan många förhandsanmälda men tar gärna emot intresseanmälan till reservplatser och kommande kurser. En utflykt planeras till Stenvalls lantbruksmuseum i Sikfors. Vi åker buss och vi tar med fika för en mysig stund. Gratis för alla medlemmar och 200 kr för övriga. Söndag den 29 september åker vi kl 11.00 från Busstationen.

Anmälan till Carin Blom 070-3089018 senast 15 september.

Väl mött till en härlig dag!

Innehåll:

	sidan
Höstupptakt, studier	1
Telefonlista, styrelsen	1
Lista över byaböcker bla.	3
Pitemålet	
”En mötto da”	5
Mordet vid Ottostorp en sann historia av Börje Öman	6-8
Gamla bilder, efterlysningar	9-12
Pitebygdens 30-årsjubileum	13
Utflykt inbjudan	14

Carin

Hej mina forskarvänner!

Så var det dags för ett nytt medlemsblad.

Hoppas att ni haft en skön och avkopplande sommar! Själv har jag upplevt så bra väder att mycket tid till forskning har det inte blivit. Nu blir det ju mörka kvällar, då är det roligt ha en fridtidssyssla som man trivs med.

Det har ju varit en hel del aktiviteter hela sommaren. Hela våren har en grupp från styrelsen jobbat med fotoutställningen. De har gjort ett jättejobb! Så mycket beröm som vi fått hoppas att de känner sig stolta, för de har de all rätt att vara.

Vi har också haft besök av medlemmar boende i övriga landet som velat träffa oss, det är ju trevligt att få ett ansikte till personer som man kommunicerat med via internet. De har å andra sidan fått se våra lokaler och material.

Medlemmar i släktforskarförbundet får en medlemstidning "Släkt Historiskt Forum", fem nummer per år. I senaste numret, nr 3 2013, kunde vi glädjas åt en artikel om vår bok: "Byar i södra Älvsbyn". Temat i tidningen var "att dokumentera sin forskning". Det betonas vikten att dokumentera för eftervärlden. Det ges exempel på några olika böcker, även lite tips om tryckning osv. Även tips om en skrivhjälp för släktforskare i form av en e-bok. "Skriv för din släkt". Den går att beställa via internet för 95:-.

Efter tidningens utgivande har vi fått ett par beställningar på vår bok. Bland annat ett gäng från Uppsalastrakten skulle börja med en byabok och beställde boken för att få se hur den var upplagd.

Byaböcker är många gånger ovärderliga för släkt- och bygdeforskare. Kom bara ihåg att det är en andrahandsuppgift, det kan vara felskrivet, feltolkat eller liknande. Men man får värdefulla tips och oftast är det ju rätt, det är ju lättare att kolla också med de ledtrådar man fått.

På nästa sida har jag gjort en förteckning över Byaböcker från Älvsbytrakten.

Gun

Telefonlista till styrelsen:

Ordf.: Carin Blom Tel: 0929- 559 20

Vice ordf.: Britt Norman Tel: 0929- 559 69

Kassör: Catharina Berggren Tel: 0929- 122 74

Sekr Inger Torgersson Tel: 0929- 559 53

Ledam Åke Engman Tel: 0929- 554 37

Ledam Ann-Sofie Öberg Tel: 0929- 551 42

Ledam Roland Sundberg Tel: 0929- 128 78

Ers. Gun Jonsson Tel: 0929- 124 62

Ers: Tomas Granström Tel: 0929- 128 22

Ers. Kerstin Strömgren Tel: 0929- 102 50

Ers. Inger Boström Tel: 0929- 620 70

Ers. Siv Östman Tel: 0929- 125 76

Revisor: Runo Bergqvist Tel: 0929- 108 94

Rev.ers: Bo Öhlund Tel: 0929- 554 40

Valberedning:

Samk. Tore Lundgren Tel: 0929- 126 14

Helena Stenberg Tel: 0929- 610 31

Lena Jonsson Tel: 0929- 558 90

*Den här versen finns i början på
Sten F. Öbergs bok Älvsbybygden".*

*Här se vi vad oss mest är värt,
Allt vad vi skatta dyrt och kärt,
Ej fjärran finns en bygd, ej när,
Som är för oss vad denna är.*

*Här hava våra fäder bott,
Arbetat, kämpat, hoppats, trott.
Här även vi vår boning fått
Med samma liv och samma lott.*

*Här skola våra barn också
En gång på våra stigar gå,
Ha det vi haft, se det vi sett
Och be till Herren, som vi bett.*

*På boken som jag har i min ägo
Står priset 8:- på baksidan.*

Här en förteckning över utgivna byaböcker, häften och skrifter som handlar om folk, händelser och bosättningar i Älvsbyn med omnejd:



Axplock från Visträsk historia	Studiecirkel	Utg. 1990???
Bodellisterna och den stora Skolstriden	Folke Öberg	Utg. 2002
Boken om Stranda Nedre Tväråsel	Studiecirkel	Utg. 2010
Borgforsälven (häfte)	Kjell Lundholm	Utg. 1996
Byar i södra Älvsbyn	Studiecirkel	Utg. 2011
En svensk historia från periferin	Uno Westerlund	Utg. 2009
Folkskolan i Älvsbyn	Sally Sjöstedt	Utg. 1984
Förr i väla, Ljusträsk Pilträsk.	Ulla Drejby	Utg. 2001
Gamla hantverk I	Ragnar Nilsson	Utg. 1996
Gamla Hantverk II	Ragnar Nilsson	Utg. 1998
Granträsk	Ingrid Lundgren	Utg. 1997
Granträsk En nytgåva med tillägg har getts ut på 2000-talet		
Gårdarna runt Arvidsträsket	Arvidsträsk byaförening	Utg. 2005
Hus och folk i Sågfors–Lillkorsträsk.	Studiecirkel	Utg. 2002
Kampen om skogen	Uno Weserlund	Utg. 2004
Korsträskbygden och dess historia.	Korsträskbokens arbetsgrupp	Utg. 1984
Korsträskboken 2.	Korsträskbokens arbetsgrupp	Utg. 1990
Kyrkan 200 år	Uno Westerlund	Utg. 2012
Laver	Eva Alerby	Utg. 1994
Laxskåtabåoka eller boken om Övre Tväråselet.	bygdeforskningsgrupp	Utg. 1998?
Manjärv 500 år	Uno Westerlund	Utg. 2004
Mellan Kvällsberget och Piteälven,		
Nystrand förr och nu.	Nystrands byggnadsförening och ABF	Utg 1995
Nybyggarna runt Storforsen	Studiecirkel ABF	Utg. 1987
Pålsträsk, Altergård, Nedre och Övre Storfors	Studiecirkel	Utg. 2004
Pite Älvdal, Årsskrift 1991	Norrbottens naturskyddsförening	Utg. 1991
Sikfors by och byakista	Studiecirkel ABF	Utg. 1981
Sikfors kraftstation	Norrbottens museum	Utg. 1989
Stockforshusens historia		Utg. ????
Folkliv i skogslandet	Konrad Johansson	Utg. 1987
Toner från förr, bygd i förändring.	Konrad Johansson	Utg. 1989
Timmerflottning i Pite älv	Elfrid Lindberg	Utg. 2000
Tväråns idrottshistoria		
Älvsbybygden	Sten F. Öberg	Utg. 1961
Älvsbybygden, Nytryckning	Martin Lundberg	Utg. 1986
Älvsbybygdens historia, kyrkan 200 år	Uno Westerlund	Utg. 2012
Älvsby kyrkstad	Ulf Gothefors	Utg. 1999

En del av dessa böcker är slutsålda, men många finns fortfarande att köpa.

Har ni funderingar, hör av er till mej, jag kan ta rätt på om de finns att köpa.

Vi har säkert glömt någon bok? I så fall hör av dej till oss!

Gun Tel: 070 320 77 56

Rune Bergman Piteå har ju gett ut Lillpite tre böcker samt byarna runt ikring.

I övriga Pitebygdens finns också många bra böcker Svensbyn, 3 delar, Sjulsmark, Roknäs,



Fotoutställning och släktforskning

Lördag och söndag den 27-28 juli hade vi höjdpunkten på vårt firande av Kyrkan 200 År. I kyrkstuga 26, som vi fått låna, visade vi bilder och bildspel från det gamla Älvsbyn. Trots att vädret var lite ostadigt så hade vi många intresserade besökare vilket var mycket trevligt för oss som arrangerat det hela. Vi sålde böcker, vykort och USB-minnen med scannade dödsannonser på avlidna Älvsbybor.

Många berömmande ord har vi också fått för Fotoutställningen som visades på Johannesgården. Roligt att den blev så uppskattad.

Någon dag innan Kungabesöket fick vi en förfrågan om församlingen kunde få låna en bild från utställningen. Det gällde en bild från Kronprinsparets, senare kung Gustaf den VI Adolf och drottning Louise, besök i Älvsbyn 1927. Efter lite arbete så lyckades vi få loss bilden, så att vi kunde låna ut den. Bilden blev tydligt uppskattad av vårt kungapar.

Carin

*Födelsedagspresent/ snart dags för
Julklappar?*

Tips :

Köp en byabok!

Än har vi några böcker kvar.

Ring Åke: 0929-554 37

eller Gun 070-320 77 56

OBS!

*Hela behållningen går oavkortat till
Älvsbyns forskarförening.*



En historia på Pitemål för att inte glömma bort vår dialekt "Pietmåle".

Är det någon som vet vem författaren är?

EN MÖTTO DA.

I ha vure in ine bönninga så leng att i börd å känn mä kotaill. Så i hed mä ut utet andörja vä andren opa föttren. Män tråo jä et, att när i ha kömme mä en bijt ät spore, så ståode där en ong å snol snömoila. Å jeg som känd mä håkatent redan då i fåor, häjna hä var dropan som feck embare å swäm över. Nö vart i djönigat illspeko. ” vo jär du ändå för e lenfjuster som stå jen och snör snömoila kreom bösshösjen opa folke?” skräik i åt ongen. I koxe neöver å såg att böxtoige var ållt blöut. Glåipigen börd å skriik åt mä så i vart åll jomahol. I djåol e lappkast å börd å ränn heimöver. Hä tjendes mötje kållt uut, men hä var då fritt frå åte. I stane dell för å rem åt pjäxa, å då i titte opp såg i att dena hise var ju gån. Då i kom åtvå huse såg i att gloisterpolla opa bråon ha bronne. Då i djick opet bråtrappa tjend i att i var gåode ledalöus. I hint et mäir än in å snör mä opa en ståol förn glemma-vete del tjällinga i hav fråge ort i veld håva fluttepojka, slobben å linnbera eller blåita. Då fråge i: ”djit et dö bestäm hä sjölv tjåsamjel då?” Tjällinga vart arg å börd å snör fram re-midjen opa båole.

Hä vart så hon djåol slobben. Seda då vä sott å åt hitte i e åirheng inne en slobb, å i måt nestan ha bete sander en jäckel vä de. I åt nåo så mötje så i tjend mä gåode euskeföurat ätt matn. I la mä opa soffu för å stuul e tag, å då tenkt i att hä ha vöre en mötto dag häina.

DÖDSANNONSER PÅ USB

Dödsannonser och Inbjudningar till begravningar

Vår senaste utgåva av kopierade Dödsannonser och Inbjudningar till begravningar,

fram till 1970, insamlade från privatpersoner är nu klar till försäljning.

Den här gången har vi lagt dem på ett USB-minne.

Mappen innehåller 2 469 dokument, var av ca: 385 inbjudningar till begravningar och resten dödsannonser på avlidna Älvsbybor.

Den äldsta annonsen är från 1890, det finns också en avskrift av annons införd i Norrbottens Posten 1881.

Priset är 200 kr/st och kan beställas genom e-post till Britt Norman,

britt.norman@telia.com eller Ann-Sofie Öberg, fia.oberg@alvsbyn.com

För postförsändelse tillkommer 20:- i porto.

Den kommer även att finnas till försäljning på våra öppettider i forskarhörnan.

USB-minnet är på 4 GB, annonserna är på ca:1 GB.

GRAVSTENSINVENTERINGEN

fortsätter nu med nya kyrkogården.

Gravstenarna på nya kyrkogården håller på att fotograferas och de avlidna dokumenteras i Rötters program under - gravstensinventering. www.roetter.se

Det är ju ett mastigt jobb som kommer att ta tid, men det är en duktig grupp som arbetar med det.

MORDET VID OTTOSTORP I JOKKMOKKS SOCKEN ÅR 1906.

Otto Westerlund utexaminerades år 1881 från skogsinstitutet. Han blev år 1890 biträdande jägmästare i Norrbotten med placering inom Jokkmokks revir. Hans bok ”Tjugo år i Norrbotten”, utgiven av J.A. Lindblads förlag i Uppsala, utkom år 1925.



Bilden visar "långremmen," tillika mordvapnet, uppspikad på en tall där dramat inträffade. I bildens nederkant ses en "bläcka", där text är inlagd.

Otto Westerlund berättar i boken, att under den tid han tjänstgjorde i Norrbotten var det ”underproduktion” av kronojägare. Det var mycket lätt att bli antagen som extra skogsbevakare och de som var duktiga kunde så småningom avancera till kronojägare. En sådan, som blev inskriven i rullorna som extra kronojägare, var Robert Lundmark, född 1860 i Byske. Han var förut tjänstgörande fjärdingsman i Harads från år 1886 och några år framåt. Där hade han en månadslön om 75:-. På den lönen skulle han klara sig trots att han inte uppbar lön för årets alla månader. Han var gift sedan 1886 med Erika Dorothea Helena Nilsson född 1862 i Överluleå församling och hade med henne, åtminstone 2 barn. Hustrun avled emellertid och han blev omgift med en sömmerska från Harads.

Lundmark som nu hade fått arbete på jägmästarens revir blev arbetslös under sommarmånaderna när stämplingarna tagit slut vilket var ekonomiskt bekymmersamt. Han hade nu tur att under den tiden få en befattning som vaccinatör för södra delen av Jokkmokks socken med placering i byn Puottaure.

Den 6 juli år 1906 startade Lundmark en resa till fots på ungefär tolv mil genom de allra ödsligaste delarna av distriktet, i avsikt att besiktiga barn som han en tid förut hade vaccinerat.

Med början i Byn Kåbdalis skulle han inledningsvis besöka de enstaka kronotorpen utefter Vitbäcken och ned till sockengränsen. Planen var att han på hemvägen skulle besöka ett par avlägsna nybyggen mellan Vitbäcken och Vargisån som låg nära gränsen till Arvidsjaurs socken. Resan företogs i väglöst land och beräknades ta en tid av en vecka.

När han passerade Kåbdalis fick han veta att ett par finländare hade visat sig i byn. På en gård där folket varit bortresta hade de gjort inbrott. De överraskades och fick ge sig iväg med oförrättat ärende. Vad Lundmark inte visste var att de hade avlägsnat sig utefter den körväg som följde Vitbäcken, eller den väg, som han själv om ett par timmar skulle vandra.

Finländarna tog sitt misslyckande med ro, för det visade sig att de efter någon kilometer tagit in i närmaste kronotorp där de tiggde sig till ett mål mat och stannade en god stund. När de efter ytterligare några kilometer satte sig ned för att vila så uppenbarade sig Lundmark komma gående efter stigen emot dem. Här blir det av naturliga skäl spekulationer om vad som egentligen hände. Tänkbart är att de på grund av de pågående upprensningarna i Vitbäcken anade att mannen som kom emot dem var liktydig med flottledsbyggmästaren som skulle avlöna den bortåt 100 man stora styrkan som arbetade vid bäcken. När han därtill kom bärande på en liten svart väska kunde ju innehållet bara vara pengar.

Lundmark som var av dryg medellängd och inte var i besittning av några större kroppskrafter ville naturligen inte ge sin väska frivilligt ifrån sig. I kampen erhöll han ett antal knivstick på kroppen. Att ropa på hjälp var lönlöst i det öde landet, med två kilometer till närmaste människoboning. Slutligen hade han erhållit ett våldsamt slag med en s.k. ”långrem”¹ mot ansiktet. Slaget hade träffat honom på höger kindkota strax under ögat vilket med stor säkerhet fällde honom till marken. För att ytterligare förstärka gärningen gav de honom ett par extra knivhugg och avslutade med att skära av honom halsen.

Ett ljudligt ”perkele” kunde nog höras när gärningsmännen upptäckte att väskan innehöll attiraljer för vaccinering, om de nu begrep sig på sådant. Men någonting skulle de väl få med sig från brottsplatsen. Efter att ha genomsökt offrets fickor lär de ha hittat 10 kronor i börsen. Väskan och börsen hittades senare bortkastade. Offrets klocka var även försvunnen.

Efter detta hade de släpat in liket i snåren och kastat över det den avdragna rocken samt ovanpå detta ett antal avskurna granbuskar som skulle försvåra en upptäckt. Westerlund antar i sin skildring ”att de båda förövarna hade tagit sig ned till kusten för att söka sig någon lägenhet över till sitt hemland”.

Lundmarks båda barn, en sextonårig flicka och en minderårig pojke, var vid denna tid ensamma i sitt hem. Styvmodern hade varit borta på besök hos sina släktingar. Inte förrän den 19 juli hade de någon att vända sig till för att meddela sin förtvivlan. Då hade byns ordningsman, faktorn Lundström, hemkommen från en resa och blivit underrättad om det onormala dröjsmålet. Han utsände då ett bud som skulle gå samma väg som Lundmark hade ämnat ta för att på det sättet bli underrättad om, i vilka gårdar som han varit synlig. Budet återkom den 22 juli på kvällen med beskedet att Lundmark blott varit synlig på ett enda ställe, nämligen vid första torpet nedom Kåbdalis. Där hade han inte något att uträtta så han hade fortsatt på väg till nästa torp som var beläget 7 kilometer längre neråt landet. Vid detta torp hade han inte synts till.

Faktor Lundström utskrev nu en budkavle som innebar att en man från varje matlag i byarna skulle delta i en skallgång för att söka finna den försvunne och i vilken han själv skulle delta som ledare. På måndagsmorgonen den 23 juli utgick från Kåbdalis en skara av omkring sextio man, uppställda i en linje med högst fem meter mellan deltagarna, för att följa den väg som Lundmark hade gått. Alla var även informerade om de båda finländarnas besök i Kåbdalis.

Vid middagstiden samma dag hittades den mördade Lundmark i en tät grandunge ungefär 25 meter vid sidan av vägen. ”Hina jär'n” (Här är han), var det flegmatiska uttrycket som kom från en grovlemmad yngling, som var den första som fick syn på liket. Som Westerlund beskriver det ”var han till synes oberörd, som om han hittat ett skjutet villebråd”. Vidare säger han ”dessa skogens barn äro icke fallna för häftiga känsloutbrott, men de visa dock i handling, att deras känslor äro vida mäktigare, än vad orden förmå tolka”.

Det hade nu förflutit sexton dygn sedan mordet förövades. Det var en tillräckligt lång tid för att mördarna skulle hinna sätta sig i säkerhet. Något spår efter dem lyckades man aldrig få.

Allt som har beskrivits angående mordets förlopp och möjliga förrövare är endast antaganden men med stor sannolikhet kunde man vara förvissad om att allt pekade åt det håll som angivits. Ingen hyste något agg till Lundmark så någon ortsbo var aldrig misstänkt. Westerlund anser att ”skulle lappmarksbon falla på det orådet att begå ett mord, skulle han alldeles säkert såsom vapen använda lobössan., i vars hanterande han är en mästare. Knivskärning är i dessa trakter typiskt endast för finnarna”.

¹ Två sådana sitter på den s.k. timmerframstöttingen. (Den främre kälken) Se bilden.

Fyra män ur skallgångskedjan stannade kvar för att vid Ottostorp förfärdiga en likkista. Kistan fördes sedan med häst till Kåbdalis och vidare upp till Jokkmokk.

Westerlund avslutar med att beskriva. "Lundmarks minderårige son var ännu för liten för att fatta det ohyggliga som skett. Men den sextonåriga flickans sorg och förtvivlan var däremot gränslös varför man inte vågade ge henne del av hela den hemska verkligheten. Bägge barnen fick under den första kvalfyllda tiden en fristad i faktor Lundströms bostad, där de fick den bästa omvårdnad".

Kommentar: Det har förekommit ett par berättelser om vad som hände "sedan". En av dessa bygger på att "Stocke-Anders" från Nystrand i Älvsby socken, var tillsammans med ett gäng kortspelande herrar i en lokal i Kiruna, när en i gänget tog upp en klocka som Anders genast igenkände som varande Lundmarks, vilken åsikt han även framförde till mannen. Tumult uppstod men mannen lyckades fly och sökte skydd i en närbelägen gård. Efter en stund hördes ett skott. Den flyende hade tagit sitt eget liv. Är detta sanning och var han en av mördarna ?

Den plats där mordet skulle ha ägt rum ligger, från Ottostorp räknat, ett par kilometer längre fram efter vägen mot Kåbdalis. På norra sidan om vägen ca 100 meter i ganska tät björkskog men vid en stor och gammal furu som reser sig över nejden. På furan sitter fastspikad den "långrem" som kom till användning vid mordet. I furan har ett kors inhuggits.

Bredsel i mars 1998 / Börje Öhman.

<p>TILLVARATAGET</p> <p>En penningsedel upphittad i Koler strax före jul. Återfås hos Polischefen i Piteå.</p>	<p>Varubud anställes omgående vid butiken på Källbo. Tel. 1440, Nyberg. KONSUM, Piteå.</p>
<p>ÖNSKAS HYRA</p> <p>Rum önskas hyra i Älvsbyn av realskolelev, ev. inackordering. Tel. 7, Pålträsk.</p>	<p>FÖRLORAT</p> <p>Mörkbrun plånbok inneh. pengar och körkort, i Piteå eller dess närhet. Rätts. upph. be- des vänl. medd. tel. 341 37, Piteå.</p>
<p>TILL SALU</p> <p>Bilåkeri stationsort KOLER, Piteå socken, säljes på grund av sjukdom. Vagnar välvärdade: Customline Country Sedan —54, körd 1.500 mil. Chevrolet, specialbyggd, körd 20.000 mil. Bägge med tillstånd för personbefordran. Skolskjutsar. Garage och bostad kan ordnas. Förfrågningar före 15 januari. K. P. Lundströms Fastighetsförmedling, Älvsbyn, tel. 704.</p>	

*Ett gammalt tidningsurklipp
från Piteå-tidningen.
Kan någon säja årtal???*

*Samvetsfråga?
Lämnas varje upphittad se-
del in på polisstationen
idag?*

Efterlysning.

När Monica Nyman forskade på sin släkt fick hon problem på sin mormors sida, efter idogt forskande spårades en syster till hennes mormor Alma Axelina född 1886-12-06 i Böle, Råneå. Det visade sig att hon och Johan Erik Emanuel Ludvigsson född 1885-12-13 i Jämtland, Hammerdahl, emigrerade från Boden till Canada 1922. Johan var då gift och lämnade familjen kvar i Boden. Båda bodde då i Boden.

Axelina var med i Frälsningsarmen och hade vacker sångröst. Ska också ha jobbat hos Borgs (skräddare).

Med lite hjälp har Monica hittat deras barn och barnbarn, nu boende i Canada, de blev jättegglada att få höra av släkten, de brevväxlar och ringer mellan varann.

Axelinas barnbarn har skickat dessa bilder från Canada och frågar om någon känner igen dem. Korten finns i deras album, men de vet inte vem det är?

Är det någon som vet vem dessa är, om det är släktingar?

Hör av er till

Monica Nyman mailadress:
monica.nyman@live.se eller
till Älvsbyns forskarförening.

Som synes är bilderna inte av bästa kvalitet.



Gamla Fotografier



*Till vänster Skoläderhandlaren
Hilma Viklund, Folkskollärare
Sally Sjöstedt och Kyrkoherde
Voldemar Takkel*



*Uppe till vänster står Edit Karls-
son, (2) född 1899
4:an är Carl Carlsson född 1902
Vet någon vem 1 och 3 är????*



Gamla Fotografier

Svar på frågor sen föregående Byablad nr 8.



Rättelse nr 4 är inte Sally Grankvist hon är nr 9.

Nummer 4 är fortfarande ett frågetecken, vi har fått förslag på Signe, men vi har kort på henne, Hon var kortare till växten, däremot fanns det en sköterska som hette Anna, kan någon lösa gåtan?

En samling trotjänare från Sjukhemmet Älvsbyn.

Nr 9, Sally Grankvist avled under 2013 i en ålder av 95 år.

De övriga är från vänster 1. Mildred Eriksson, 2. Edit Markström, 3. Barnmorskan Beatrice Tiger, 5. ?. 6. Vivan Lundmark, 7. kokerskan Ann-Marie Brun, Känner ni igen de övriga? Hör av er.!

Kortets ägare Elisabet och Peter Öberg.

*Till höger 3 okända unga män.
Känner du igen någon av dem?
Bilden är från Agnar Grönlund.*

**Har Ni gamla intressanta bilder?
Kom med dem, så får vi låna och skanna in
dem!**

Gör ett besök i vår Forskarhörna, vi behöver

Din hjälp med att identifiera bilder!

Bilderna finns också på vår hemsida.

www.byn.panatet.se



Gamla Fotografier Efterlysning.



*Dessa två bilder är från Älvsbyn.
Ägare till bilderna är Maria Hällgren.
Känner ni igen någon person hör av er, eller kom till forskarhörnan.
Öppettider ser ni på 1:a sidan och telefonlista på sidan 2 i denna tidning.*



30-ÅRS JUBILEUM PITEBYGDENS FORSKARFÖRENING

Med anledning av detta inbjuder föreningen Er och Era medlemmar att den 26 oktober kl. 10-16 delta i vårt firande, som äger rum på Framnäs Folkhögskola, i anslutning till våra forskarlokalerna. Vi har bjudit in Lars Ericson Wolke historiker och författare att hålla ett föredrag om "Soldatforska - hur jag finner mina militära förfäder", som även är namnet på hans nyutkomna bok. Föreningen kommer att presentera våra utgivna CD-skivor och lokaler. Det kommer också att finnas möjlighet för Er att "visa upp" Er förening med presentation/försäljning. Finns det dessutom någon i Er förening som vill dela med sig av någon berättelse med anknytning till släktforskning, så går det också bra.

På kvällen blir det middag med underhållning. En tvårätters middag med måltidsdryck, kaffe och tårta serveras 18.00 och kostar ca 350 kr/person. Det finns också möjlighet att köpa vin/öl/cider.

Finns önskemål om speciell kost meddelar Ni detta i samband med anmälan.

Praktisk information: Under dagen kommer det att finnas möjlighet att köpa kaffe/fika/smörgås. Vi kan ordna lunch på plats, men det förutsätter att det blir minst 20 förbokade gäster. Bindande anmälan med kontaktuppgifter samt antal som vill ha lunch och/eller middag till ☎ 0911-60830 torsdagar 18-21 eller ✉ anm@piteforskare.se senast 18 september. Ni som anmäler er via ✉ kommer att få en bekräftelse och om den uteblir måste Ni kontakta föreningen, så att vi inte missar någon.

Väl mött att delta eller att bara besöka oss denna dag Pitebygdens Forskarförening

Har Ni frågor, så tveka inte att kontakta någon av oss: Anna-Stina Hedkvist
anna-stina.h@telia.com Berith Adolfsson
berith.adolfsson@bredband.net

Ytterligare information om Pitebygdens Forskarförening och 30-årsjubileet hittar Ni på www.piteforskare.se



Inbjudan till medlemsresa



Vi inbjuder alla medlemmar att delta i vår utflykt till Stenvalls Lantbruksmuseum i Sikfors.

Tidpunkt: Söndag den 29 september 2013 kl 11.00 – 15.00

Resan: Med buss som avgår från busstationen i Älvsbyn kl 11.00

Kostnad: Gratis för alla medlemmar, övriga 200 kr.

Förtäring: Gratis fika ingår för alla.

OBS Anmälan: Senast den 15 september OBS

till Carin Blom 0929-55920 eller 070-3089018 eller

cablo@telia.com

Förutsättningar: För att resan skall bli av krävs minst 20 anmälda.

Lite om Stenvalls Lantbruksmuseum: Elof Stenvall i Sikfors hade ett stort intresse för gammal bondekultur. Han samlade på gamla jordbruksredskap från 1700-talet och till nutid. Där finns också en skolmiljö, bagarstuga och olika köksföremål. De finns förvarade i ett stort antal gamla timrade hus som bevarats för eftervärlden.

Ett intressant utflyktsmål för alla som gillar hembygden och gångna tiders historia.

Varmt välkomna!